

MIJN GOD IS UNIEK

'Alle godsdiensten zijn hetzelfde. Of komen in ieder geval op hetzelfde neer.' Veel Nederlanders zijn het met deze stelling eens. Maar als die stelling inderdaad waar is, dan maakt het dus niet uit wat je gelooft en is zending niet meer nodig.

In dit boekje maakt Jaap Haasnoot duidelijk dat het wél uitmaakt wat je gelooft. En dat zending wél nodig is. Maar hij gaat ook in op allerlei vragen die dat kan oproepen. Hoe zit het met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben? Wat is zending eigenlijk? Kan ik daar als gewone christen-jongere een rol in spelen? En zo ja, hoe?

In *Mijn God is uniek* vind je eerlijke antwoorden, ondersteund door cijfers, overzichten en inspirerende citaten. Je kunt het ook gebruiken om in een jongerengespreksgroep over zending te praten.

Jaap Haasnoot werkte tot 2005 namens de GZB en Wycliffe Bijbelvertalers in Ethiopië. Nu is hij medewerker bij de Evangelische Zendingsalliantie.

NUR 746/712

ISBN 978-90-239-2308-4



9 789023 923084 >

www.jesvoorjou.nl



Jaap Haasnoot

MIJN GOD IS UNIEK

Jes!

Jaap Haasnoot

GOD



MIJN UNIEK IS

over het hoe en waarom van zending



HOT
items

Jes!





'Hot Items' is een serie van uitgeverij Jes!
De serie is bedoeld voor christelijke jongeren
die eerlijke antwoorden op eerlijke vragen willen
– en dan niet met allerlei grote verhalen,
maar kort en krachtig.

In deze serie verscheen ook:

Ds. Laurens Jan Vogelaar,
Van bidden word je altijd beter

Jaap Haasnoot

GOD



MIJN

IS

UNIEK

over het hoe en waarom van zending

Uitgeverij Jes! • Zoetermeer

Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Boekencentrum
Uitgevers en de HGJB. Kijk voor meer informatie op
www.jesvoorjou.nl.

Ontwerp omslag: Arjan Boone (www.sprekend.com)

Dit boekje is geschreven met ondersteuning van de Evangelische
Zendingsalliantie.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan *De Nieuwe
Bijbelvertaling*. © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

ISBN 978 90 239 2308 4
NUR 746/712

© 2009 Uitgeverij Jes! • Zoetermeer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.

INHOUD

Inleiding	7
1. Mijn God is uniek	9
2. Gods plan	16
3. Gods wereld	23
4. Gods medewerker	33
Werkvormen en gespreksvragen	42
Een selectie van relevante boeken	44
Een selectie van relevante websites	45



HIP! **ZENDING** **HIP!**



INLEIDING

Zending is hip!

Ik weet dat er mensen zijn die daar heel anders over denken. Die zeggen dat zending iets is van vroeger en niet meer van deze tijd. Die beweren bovendien dat het christelijke geloof niet zó bijzonder is dat je met die boodschap de hele wereld door moet trekken.

Over die beweringen ga ik zeker nog wat zeggen. Maar ik zeg nu al dat ik ervan overtuigd ben dat het echt van deze tijd is om *wereldwijd getuige van Jezus te zijn*.

Wat is zending?

Maar wat is zending eigenlijk? Bij zending kun je aan heel veel verschillende dingen denken. Het heeft iets avontuurlijks. Het heeft te maken met andere talen, andere culturen en andere gewoonten. Daarnaast draait het bij zending om *mensen* en om het verbeteren van hun situatie.

Maar het heeft vooral te maken met een liefdevolle Herder die op zoek is naar schapen die de weg niet (meer) weten. Want dat is het doel van zending: mensen bij Jezus brengen. Dat kan op heel veel verschillende manieren, via woorden en via daden. Medische hulp, bijbelvertaalwerk, weeshuizen, werkvakanties, de Jezusfilm – het is allemaal zending. Toch blijft de basis daarvan steeds dit: het doorvertellen van het goede nieuws over Jezus.

En evangelisatie...?

Bij zending denken we vaak aan het buitenland. In Nederland doen we niet aan *zending*, zeggen we dan,

maar aan *evangelisatie*. Nederland is tenslotte een 'christelijk land', waar we alleen maar te maken hebben met onze eigen cultuur. Maar als we kijken naar de cijfers over geloof en kerkgang, dan zien we direct dat dat beeld niet klopt. Nederland zelf is weer zendingsgebied geworden!

Daar komt nog bij dat we in ons land tegenwoordig een heleboel verschillende culturen hebben. Als je in ons land getuige van Jezus wilt zijn, moet je dus soms ook een heleboel weten van andere talen en culturen. Kortom, het oude onderscheid tussen zending en evangelisatie gaat eigenlijk niet meer op. Ik gebruik daarom de woorden zending, evangelisatie, getuigen en aanstekelijk christen-zijn door elkaar.

God dienen

In dit boekje gaan we zending van allerlei kanten bekijken. Ik ga in op vragen die vaak naar boven komen bij dit onderwerp en we luisteren naar wat het ultieme zendingsboek, de Bijbel, ons te zeggen heeft. Je krijgt ook wat cijfers, overzichten en inspirerende citaten mee. Ik zou het mooi vinden als ik je kan laten zien dat zending iets van nu (en hip) is. Maar veel belangrijker is dat je opnieuw ontdekt dat we een God dienen die uniek is én helemaal van deze tijd. Met zijn verhaal kun je zeker op stap.



UNIEK

FACE TO FACE

I. MIJN GOD IS UNIEK

– is zending echt wel nodig?

‘Alle godsdiensten zijn hetzelfde’

Er zijn heel wat Nederlanders die het met deze stelling eens zijn. Want het gaat steeds over het goddelijke, zeggen ze. Je moet allerlei regeltjes volgen en na je dood kom je dan in de hemel.

Dat klinkt wel heel aannemelijk. Via de tv en het internet zien we dagelijks mensen van andere godsdiensten, die óók bidden; die óók zoeken naar Gods leiding en die óók hun best doen om mensen met problemen te helpen. En in je eigen woonplaats zie je regelmatig mensen die oorspronkelijk uit een ander land komen en in de plaatselijke moskee hun geloof belijden.

Zou je tegen een moslimjongere *face to face* durven zeggen dat jouw God uniek is? Dat je alleen zekerheid hebt als je de God van de Bijbel volgt? Dat soort uitspraken was vroeger gemakkelijker dan nu. Want toen kenden we andere godsdiensten alleen uit boeken. Het christelijke geloof was vroeger voor velen nog de enig ware godsdienst. Dat is nu wel heel anders.

Toch moeten we wel een antwoord zien te vinden op dit soort vragen. Want als het verhaal dat wij te vertellen hebben *niet* uniek is, dan is zending niet meer nodig.

**Zou je tegen een moslimjongere
face to face durven zeggen
dat jouw God uniek is?**

Allemaal een stukje olifant

Wat gebeurt er als je zes blinden die niet weten hoe een olifant eruitziet, een stukje van dat enorme dier laat voelen? De blinde die de slurf te pakken heeft, zal zeggen: 'Een olifant is lang en flexibel.' Een ander, die de omvang van een poot voelt, zegt: 'Een olifant is kort en dik.' Een derde, die de staart in handen houdt, vertelt: 'Een olifant lijkt op een paard.' En ook de andere drie blinden vertellen over de olifant op grond van het kleine stukje dat ze hebben gevoeld.

Volgens sommige mensen is het precies zo met de verschillende godsdiensten in de wereld: er is niet één godsdienst die helemaal precies weet hoe het zit. We weten allemaal eigenlijk maar een heel klein stukje van 'god'.

Dat klinkt nog niet zo gek: als we allemaal maar een klein beetje weten, dan hebben we elkaar dus nodig om alle stukjes van de grote olifantpuzzel bij elkaar te leggen. En als we dat maar zouden beseffen, dan zouden de verschillende godsdiensten niet zo zeker zijn van hun eigen gelijk. Dat zou de wereld een stuk vrediger maken.

Toch gaat het olifantverhaal niet op. Natuurlijk is de Schepper van hemel en aarde groter en wijzer dan wij ons kunnen voorstellen. Maar dat betekent niet dat je maar heel weinig over Hem te weten kunt komen. Als christenen geloven we dat de Bijbel ons vertelt wie God is, wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet. De Bijbel is eigenlijk een soort handleiding van God zelf. Daarin vertelt Hij zélf over wie Hij is en wat het betekent om met Hem te leven.

Dat wil niet zeggen dat je geen respect kunt hebben voor andersdenkenden. Het is juist andersom: als je zeker bent van wat je gelooft, dan brengen andere ideeën je niet in verwarring. Dan kun je luisteren naar de ander en hem in zijn waarde laten.

One Way: Jesus **– wat is het unieke van Jezus?**

Weet je nog hoe het voelde toen je die ontzettend goede film zag? Je dacht: Deze film is echt uniek, die moet iedereen zien! Vervolgens kon je alleen nog maar aan die film denken en praatte je erover met iedereen die het maar horen wilde.

Het is geweldig als we ook zo over Jezus denken: er zijn allerlei manieren om God (of: een god) te dienen of te vereren, maar Jezus van Nazaret, de Zoon van God, is echt helemaal uniek. Eigenlijk zou iedereen het verhaal van Jezus moeten horen.

Daar begint het namelijk mee: als je het unieke en bijzondere van Jezus voor jezelf hebt ontdekt, dan verdwijnen andere godsdiensten naar de achtergrond.

Nu zou ik kunnen proberen om met allerlei ingewikkelde redeneringen te bewijzen dat het christelijke geloof de enig ware godsdienst is. Maar ik ben bang dat me dat niet zal lukken. Niet omdat er geen goede argumenten zijn voor het christelijke geloof, maar omdat het uiteindelijk om *vertrouwen* gaat.

In de Bijbel gaat het er niet om dat we het verhaal van Jezus ‘wel vinden kloppen’ of ‘wel logisch vinden’. Nee, het gaat om zaken als overgave, volgen en vertrouwen. Het unieke van het christelijke geloof gaat altijd dwars door je heen. Het is niet iets van je verstand alleen, maar ook van wat je wilt en wat je doet.

Wat is dan dat unieke van Jezus? Als je de ‘Ik ben’-zinnen van de Here Jezus in het Johannesevangelie nog eens opzoekt, dan spat het bijzondere karakter van onze Heer ervan af. Hij zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’ (Joh. 14:6).

Dat is een uitspraak die nogal duidelijk is: als je de God van hemel en aarde wilt leren kennen, dan moet je via Jezus gaan. Voor zoekers is Hij de weg, voor twijfelaars is Hij de waarheid en voor 'zieken' het leven. Niemand kan de Vader echt leren kennen zonder Jezus. Alleen Jezus dus, dat betekent dan ook dat andere wegen doodlopen.

Als je de God van hemel en aarde wilt leren kennen, dan moet je via Jezus gaan

Op een andere plek in het evangelie zegt Jezus: 'Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven' (Joh. 6:51). Hiermee verwijst de Heer naar zijn lijden en sterven aan het kruis om elke mens die op Hem vertrouwt eeuwig leven te geven. Dit is het fundament van het christelijke geloof: Jezus die onze zonde op zich nam.

Dat is ook het meest bijzondere kenmerk. In veel godsdiensten moet de mens de goedheid van god of van de goden *verdiennen*: door goed te leven, door offers te brengen of door allerlei rituelen te doen. Het christelijke geloof draait om *ontvangen* en om genade: je krijgt een cadeau van Jezus, omdat Hij je graag mag. Nee, niet omdat je naar de kerk gaat of omdat je meedoet aan een sponsorloop. Alleen maar omdat Hij van je houdt. Heel bijzonder.

Geen contact – is God wel eerlijk?

Maar hoe zit het dan met mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord?

Ik las een keer het volgende verhaaltje uit de Tweede Wereldoorlog. Het was snel bekeken toen de Duitsers in

1940 Nederland binnenvielen. De slechtbewapende Nederlandse soldaten waren geen partij voor het goed-geoliede leger van Hitler. Toch waren er plaatsen waar Nederlandse soldaten ook na de overgave van Nederland heldhaftig bleven doorvechten. Ze hadden het contact met de legerleiding verloren en wisten niet dat ze zich moesten overgeven.

Zou je dat ook niet kunnen zeggen van die miljoenen mensen in de wereld, die niets weten van Jezus die de weg, de waarheid en het leven is? Ze hebben het gewoonweg niet gehoord. Dan kunnen ze toch ook niet door Hem gered worden? Daar kunnen zij toch niets aan doen? Gaan deze mensen dan naar de hel als ze nooit het evangelie hebben gehoord?

Dit zijn heel lastige vragen, waar ook christenen verschillend over denken. Het zal ons niet lukken om alle vragen te beantwoorden. Daarvoor is God te groot en zijn wij als mensen te klein (vergelijk Rom. 9:20). Toch is de Bijbel volgens mij over de volgende drie zaken wel duidelijk: 1. iedereen is schuldig voor God; 2. het gaat om de keuze tussen hemel en hel; en 3. Gods oordeel is terecht. Ik zal hier nog iets meer over zeggen.

1. Als we de Romeinenbrief lezen, dan wordt duidelijk dat elk mens schuldig staat voor God wegens de verkeerde dingen die hij doet. Niemand zal ooit worden veroordeeld omdat hij het evangelie niet heeft gehoord, maar wél omdat hij zich van God heeft afgekeerd: de hele wereld staat schuldig voor God (Rom. 3:19).

De Bijbel maakt duidelijk dat we te maken hebben met een Rechter die onpartijdig is en rechtvaardig handelt

2. Het is ook duidelijk dat het gaat om de keuze tussen leven en dood, hemel en hel. Het volk Israël kreeg in het Oude Testament twee opties voorgehouden: zegen en vloek. Door God lief te hebben en Hem te gehoorzamen, zouden ze een lang leven in het beloofde land krijgen. Maar we weten dat de keuze tégen God hen in ballingschap naar Babel leidde.

De woorden van de Here Jezus zelf in het Nieuwe Testament spreken aan de ene kant van 'leven in al zijn volheid' (Joh. 10:10), maar aan de andere kant is er de 'uiterste duisternis' voor mensen die niet op de uitnodiging van Jezus ingaan (vergelijk Mat. 22:1-14).

3. En tot slot maakt de Bijbel duidelijk dat we te maken hebben met een Rechter die onpartijdig is en rechtvaardig handelt. Dat betekent niet dat het oordeel altijd is zoals wij dat verwachten of hopen. In het verhaal over Sodom en Gomorra in Genesis 18-19 lees je dat het rechtvaardige (!) oordeel over die steden niet mis is. Maar als we oog in oog staan met de Schepper van hemel en aarde, die én genadig én rechtvaardig is, dan weten we dat zijn oordeel juist is. Dan kunnen we alleen maar zwijgen (Rom. 3:19).

Als we nu dit in ons achterhoofd houden, dan kijken we nog een keer naar die vraag over mensen die het evangelie nooit hebben gehoord. We kunnen er dus zeker van zijn dat God rechtvaardig oordeelt en dat mensen niet iets wordt aangerekend wat ze niet weten. Tegelijk staat élk mens volgens de Romeinenbrief schuldig voor God. Dan blijft er dus maar één conclusie over: iedereen moet dat goede nieuws van Jezus horen. Want dán pas kunnen mensen écht leven, vrij van veroordeling (Rom. 8:1).

En dan komen we toch weer terug bij onszelf. Wij kunnen mensen die nog niet weten dat 'de oorlog voorbij is',

vertellen dat het Koninkrijk is gekomen, dat zonden vergeven zijn en dat zieken worden genezen.

Bijbelstudie – Het oordeel van God

De apostel Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen over het oordeel van God over mensen die het evangelie niet hebben gehoord. In hoofdstuk 1 lezen we dat iedereen schuldig is voor God. In hoofdstuk 2 laat Paulus zien waarom elk mens het oordeel van God verdient. Lees eerst Romeinen 2:1-16 en denk dan na over de volgende vragen.

- In 2:1-3 vinden we de eerste reden voor Gods oordeel. We veroordelen anderen heel gemakkelijk. Hoe doen we dat en hoe voorkom je deze valkuil?
- In 2:14 wordt een tweede reden gegeven. Er zijn genoeg mensen die geen christen zijn en toch goed leven. Soms zijn ze zelfs een voorbeeld voor christenen! Waarom horen deze mensen dan in dit rijtje van Paulus thuis?
- In 2:15 lees je de derde reden. Hoe werkt dat bij jou: dat stemmetje van je geweten?

Nadat Paulus heeft aangegeven dat heidenen (zonder wet) én Joden (met wet) allemaal tekortschieten, geeft hij in Romeinen 3:21-24 de uitspraak van de Rechter. Hoe denk je over God als je dit leest?

Ten slotte zijn er maar twee soorten mensen: zij die tot God zeggen: 'Uw wil geschiede', en zij tot wie God uiteindelijk zegt: 'Uw wil geschiede'.

(C.S. Lewis, Brits schrijver, 1898-1963)



2. GODS PLAN

– wat is het doel van zending?

Sommige klusjes doe je omdat het nu eenmaal moet: grasmaaien, boodschappen doen en afwassen. Je wordt er niet erg vrolijk van. Toch komt het ook wel voor dat we saaie klusjes met plezier doen, omdat we weten dat iemand heel blij wordt van het resultaat. Als je vriend het helemaal weer ziet zitten omdat jij het lastige wiskundehuiswerk nog eens aan hem hebt uitgelegd, dan voelt dat goed.



Veel christenen zien ‘evangeliseren’ ook als iets wat moet, maar waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ook al weten we dat het echt nodig is, toch kan het iets zijn waar je niet blij van wordt. Voor sommige mensen is het gewoon een *opdracht*: de Here Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om nieuwe ‘leden’ te werven, dus daarom doen we het (Mat. 28:19-20).

Anderen voelen zich schuldig over mensen die het evangelie niet hebben gehoord. Dat *schuldgevoel* zet ze in beweging. Er zijn ook mensen die een bijzondere *roeping* ervaren, een sterk besef dat God hun persoonlijk vraagt om op een bepaalde plek getuige van Hem te zijn.

Zo zie je dat de motivatie om te getuigen kan verschillen. Er is natuurlijk wel een verschil of je een aanstekelijk christen bent vanuit *schuldgevoel* of vanuit het *verlangen* om onze God te eren en groot te maken.

Als getuigen nu eens alles te maken heeft met het ‘blij maken’ van God, dan zouden we heel anders tegen zending aan kunnen gaan kijken!

God grootmaken – de kern van het christen-zijn

Je kent dat vast wel: een kind van een jaar of drie die telkens maar ‘waarom dan?’ blijft vragen. Soms word je er kriegel van! Toch kan het geen kwaad om veel waarom-vragen te stellen, vooral bij zaken die vanzelfsprekend lijken.

Ik geef een voorzetje: *waarom is zending nodig?* Nou ja, omdat het een opdracht van Jezus is. *Ja, maar waarom is het een opdracht?* Omdat alle volken bereikt moeten worden met het evangelie! *Maar waarom moeten ze dan bereikt worden?* Tja, omdat ze het evangelie nodig hebben... En zo kunnen we nog even doorgaan.

Ik wil proberen om een aantal van die ‘waaroms’ hier te beantwoorden. Daarvoor gaan we met een paar heel grote stappen door de Bijbel heen.

Zending in de Bijbel is méér dan ‘de grote opdracht’ in Matteüs 28. Heel de Bijbel, elke bladzijde is zending! Want de Bijbel – van Genesis tot Openbaring – is ontstaan vanuit het plan van God met de wereld. De mens werd geschapen om in een goede relatie tot zijn Maker te leven. Daarom sprak God tot de mens. Daarom zond Hij profeten. Daarom zond Hij zijn Zoon. Daarom kwam de heilige Geest en daarom gaf Hij kracht aan zijn gemeente. Om het plan – de missie – van God zelf uit te voeren.

Het doel is dat God geloofd wordt door alles en iedereen

Pas als we beseffen dat de Bijbel door en door een ‘zendingboek’ is, begrijpen we dat een getuigende levens-

stijl niet zomaar een hobby is van een paar aparte types in de gemeente. Het hoort bij de kern van het christen-zijn.

Na de zondeval wilde God dat zijn vergeving en liefde elk mens zouden bereiken en dat alle mensen Hem zouden dienen. We zien dan dat God Abraham verantwoordelijk maakt. Hij krijgt de belofte mee dat door hem 'alle volken op de aarde gezegend zullen worden' (Gen. 12:1-3). De volgende stap is dat het volk Israël de fakkel van Abraham overneemt. Israël moet de andere volken laten zien dat hun God alle eer en glorie verdient (Ps. 96:3).

De missie van Israël mislukt en dan zendt de Vader zijn Zoon. In Hem zien we Gods grootheid (Heb. 1:2) en door Hem worden we gered (Hand. 4:12). Voordat Jezus naar de Vader gaat, geeft Hij zijn leerlingen (en via hen de kerk) de opdracht om alle volken te bereiken met het goede nieuws (Mat. 28:18-20). De gemeente ontvangt de kracht van de heilige Geest om de wereld in te trekken (Hand. 1:8). Zo moeten alle volken worden bereikt.

GOD

- ▼ Abraham (Genesis 12:1-3)
- ▼ Israël (Psalm 96:3)
- ▼ Jezus Christus (Hebreeën 1:2)
- ▼ Kerk (Matteüs 28:18-20)
- ▼

ALLE VOLKEN

Maar dat is niet het doel. Het doel is dat God geloofd wordt door alles en iedereen (Ps. 67). Dat Hij wordt grootgemaakt! Dan is een getuigende levensstijl niet zozeer een opdracht, maar wordt het een manier om onze hemelse Vader blij te maken en te verheerlijken.

ZENDING

Bijbelstudie – Alle volken loven God

Lees Psalm 67 en beantwoord deze vragen.

- Welk gevoel krijg je bij de lofprijzing in vers 4-6?
- Hoe sterk is jouw verlangen naar Gods zegen (vers 2)? Hoe verlang je daarnaar?
- Hoe ben jij een zegen voor anderen (vers 8)?

Wij worden ingeschakeld – een aanstekelijk christen zijn

Laten we bij deze ‘vergezichten’ niet vergeten dat wijzelf als volgelingen van Jezus ook een rol spelen. De Here God wil alle volken bereiken. Hij wil dat wij Hem grootmaken door voor Hem te leven. Dat klinkt geweldig, maar misschien is dat ook wel een beetje te veel voor ons: de Here God blij maken door onze levensstijl. Want als jij net zo in elkaar zit als ik, dan lukt dat niet altijd zo best met die getuigende levensstijl.

Het goede nieuws is dat onze God dat ook weet. En toch heeft Hij ervoor gekozen om deze taak aan ons te geven. Wat gebeurt er als je een aanstekelijk christen wordt? Ik noem drie dingen.

Allereerst is er de zekerheid dat de heilige Geest ons kracht geeft en bijstaat (Hand. 1:8). Dan gaat het er niet meer om wat jij allemaal presteert, maar dan werkt de Here God door je heen.

Daarnaast word je er zelf blij van als je God dient en als andere mensen Hem gaan grootmaken. Ken je iemand die pas christen is geworden? Je wordt vaak helemaal vrolijk van zijn enthousiasme.

In de derde plaats komt er een nieuwe focus in je leven: je bent gericht op God en op je medemens. Je zou het ook kunnen omdraaien: als je minder op God gericht bent, dan heb je ook minder de behoefte om je geloof te delen met anderen. Zou je daar iets aan moeten doen?

‘Ik ben bereid te sterven’

Een getuigende levensstijl heeft ook een andere kant: je kunt te maken krijgen met discriminatie en lijden. Christenen die onder dictaturen leven, weten daar alles van. Tegelijk zien we dat God soms een tragedie gebruikt om het evangelie verder te verspreiden. Dat laat het verhaal zien van de vijf zendelingen die in 1956 door de Auca-indianen in Ecuador werden vermoord.

De vijf jonge Amerikanen hadden maar één doel: de Auca-indianen vertellen van Gods liefde. Een van hen schreef in zijn dagboek: ‘Wanneer God het zo wil, ben ik bereid voor de verlossing van de Auca’s te sterven.’ De eerste contacten met de Auca’s verlopen goed en zijn hoopgevend. Maar dan gaat het fout. De vijf zendelingen worden met speren gedood.

Er verrijzen vijf kruisen op de plek waar ze zijn vermoord. Een paar jaar later gaat de zus van een van de mannen, Rachel Saint, terug naar de Auca’s als bijbelvertaalster. Verscheidene Auca’s worden in de loop van de tijd christen.

Een van de moordenaars uit 1956, Minkaye, is christen geworden. Hij was in 2000 op het evangelistencongres in Amsterdam. Toen iemand de vele aanwezigen vroeg voor wie het verhaal van de vijf zendelingen in Ecuador aanleiding is geweest om het evangelie te gaan uitdragen, stonden er heel veel mensen op. Minkaye begon te huilen. Hij besepte dat het kwaad dat hij gedaan had, door God was gebruikt om er veel goeds mee te doen.

Boek: Elisabeth Elliot, *Vijf kruisen in de jungle*, MAF
Zendingsvliegers.
Film: *End of the Spear* (2006).

I have a dream **– een voorproefje**

De Amerikaanse dominee Martin Luther King had ooit een droom dat blank en zwart in vrede met elkaar zouden leven. Zending heeft ook alles te maken met een toekomstdroom, een visioen. De apostel Johannes zag ze staan: een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

Geweldig om daar deel van te zijn en mee te roepen: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!' (Op. 7:10). Ook dat is zending: dromen van een wereld waarin we, ondanks onze verschillen, in vrede en harmonie samenleven, tot eer van God.

Soms krijg je een voorproefje van dat visioen. Dat kan 'gewoon' in een kerkdienst gebeuren als je ervaart dat we allemaal dezelfde God dienen. Je kunt het ook heel sterk beseffen als je in contact komt met christenen die uit een ander land komen. Dat kan op een conferentie of tijdens een werkvakantie, of misschien wel in een dienst van een migrantenkerk in je eigen stad.

**We hebben elkaar nodig
om onze God te prijzen
en onze naaste te dienen**

In het Nieuwe Testament wordt de gemeente vergeleken met een lichaam (bijvoorbeeld in 1 Kor. 12). Een mens functioneert alleen als alle 'onderdelen' goed samenwerken: je hebt je ogen en je benen nodig om te kunnen lopen. Dit beeld kunnen we ook gebruiken voor de kerk wereldwijd: we hebben elkaar nodig om onze God te prijzen en onze naaste te dienen.

Wat is het geweldig als we van een Afrikaanse christen leren bidden, als we met een Chinese christen leren volhouden en van een Latijns-Amerikaanse volgelinge van Jezus leren springen! Dan zullen we *samen* meer begrijpen van de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus (Ef. 3:18-19).

Wat kunnen we van elkaar leren in de wereldkerk?

We worden allemaal beïnvloed door onze geschiedenis, gewoonten en omgeving. Als christenen geloven we allemaal in één Heer en Heiland. Toch hebben we ook onze verschillende accenten. De sterke kanten die de verschillende regio's inbrengen, zijn:

Afrika: nadruk op het samen kerk-zijn; aandacht voor geestelijke gaven; gastvrijheid.

China: graag willen evangeliseren; de ervaring van geloofsvervolgning.

India: gastvrijheid; gebed en vasten; nadruk op evangelisatie.

Latijns-Amerika: samen kerk-zijn; geloofsenthouziasme; gastvrijheid; gebed; passie voor evangelisatie.

Oost-Europa: ervaring van discriminatie en vervolgning; alles opgeven voor je geloof.

West-Europa en Noord-Amerika: lange christelijke traditie; nadruk op onderwijs en training.

3. GODS WERELD

– wat is de opdracht?

Die droom is mooi, maar zijn er simpelweg niet te veel volken en gebieden die nog bereikt moeten worden met het evangelie? Hoe staat het er eigenlijk voor met de verspreiding van het christelijke geloof? Je hoort wel eens dat de islam zich veel sneller verspreidt dan het christendom. Is de ‘grote opdracht’ niet gewoon té groot?

Laten we eerst eens naar de groei van de wereldbevolking kijken. In 1900 waren er ruim negenhonderd miljoen mensen op aarde. In 2000 waren dat er iets meer dan zes miljard. Halverwege 2008 staat de teller op 6,7 miljard.

Er zijn verschillende websites waar je de wereldbevolking per seconde ziet toenemen. De statistieken zeggen dat er elke dag meer dan tweehonderdduizend wereldburgers bij komen. Dat zijn overweldigende aantallen. Tegelijk maakt dat onze hemelse Vader nog groter, omdat Hij van elk mens houdt en niet wil dat er iemand verloren gaat!



OPDRACHT

De wereld in honderd mensen

Er zijn bijna zeven miljard wereldburgers. Dat is zó overweldigend veel dat je er geen enkele voorstelling van kunt maken. Maar het volgende overzicht kan ons een beetje helpen. Als de wereld uit honderd mensen zou bestaan, dan zou dat er zo uitzien:

50 vrouwen

50 mannen

20 kinderen

80 volwassenen, van wie veertien 65 jaar of ouder

61 Aziaten

12 Europeanen

13 Afrikanen

14 mensen van het westelijk halfrond

31 christenen

21 moslims

14 hindoes

6 boeddhisten

12 mensen die andere godsdiensten aanhangen

16 mensen zonder godsdienst

17 spreken Chinees

8 spreken Hindi/Urdu

8 spreken Engels

7 spreken Spaans

4 spreken Arabisch

4 spreken Russisch

52 spreken andere talen

LEREN

82 kunnen lezen en schrijven; 18 niet

1 heeft een hbo- of universitaire opleiding
1 heeft een computer

75 mensen hebben (enig) voedsel en een plek die ze beschermt tegen wind en regen, maar 25 niet

1 overlijdt wegens voedseltekort
17 zijn ondervoed
15 hebben overgewicht

83 hebben toegang tot gezond drinkwater
17 hebben geen toegang tot gezond drinkwater

Bron: www.100people.org.

Bijbelstudie – Hoe ziet God de wereld?

Lees 2 Petrus 3:7-9 en beantwoord de volgende vragen.

- Hoe kijk jij naar de wereld? Noem twee kernwoorden.
- Hoe kijkt God naar de wereld (vers 7 en 9)? Hoe passen die woorden bij het beeld dat jij hebt van God?
- De Heer wil niet dat iemand verloren gaat (vers 9). Wie zou jij willen redden? Hoe doe je dat?

REDDEN

Twee voor elke christen – de bereikten en de onbereikten

Zo'n honderd jaar geleden keken de mensen die nadachten over het bereiken van de wereld met het evangelie, anders naar de wereldbevolking dan wij nu. Zij zaten nog helemaal in de tijd van de koloniën, waarin bijvoorbeeld Nederland de baas was in Indië en Suriname. Op die manier maakten ze ook een 'christelijke' wereldkaart. Per land (of zelfs per werelddeel) werd gekeken of een land christelijk was of niet. Als er een kerk was of als er zendelingen bezig waren, dan werd dat land al snel in de categorie 'bereikt' gezet.

Tegenwoordig denken we daar anders over. In één land kunnen verschillende bevolkingsgroepen wonen die elk een eigen taal en cultuur hebben. Misschien is de ene bevolkingsgroep wél met het evangelie bereikt en de andere niet. Het kan ook zijn dat alleen de rijke bovenlaag van de samenleving is bereikt, terwijl de armen buiten beeld zijn gebleven. Daarom kijken we tegenwoordig niet meer naar het aantal *landen*, maar naar het aantal *bevolkingsgroepen* dat bereikt is met het evangelie.

Onbereikte bevolkingsgroepen zijn er ook in Nederland

Als we 'bereikt' zeggen, dan bedoelen we dat mensen de kans hebben om het evangelie te horen in een taal die ze goed begrijpen. Dat kan zijn via een vriend of vriendin, maar ook via internet, radio, tv of via een tijdschrift. 'Bereikt' hoeft dus niet te betekenen dat het merendeel van de mensen de boodschap van de Bijbel aanneemt.

Onbereikte bevolkingsgroepen zijn er niet alleen in bij-

voorbeeld Noord-Afrika of China. Er zijn ook steden in Frankrijk, België én Nederland, waar geen kerk meer is en waar nog maar amper christenen wonen. Ook op die plaatsen wonen mensen die vrijwel nooit in contact komen met het goede nieuws van Jezus.

Als we naar de getallen van het aantal christenen en die van onbereikte mensen kijken, dan vallen een paar dingen op.

Het aantal christenen is enorm toegenomen: van bijna tweehonderd miljoen in 1800 naar zo'n twee miljard in 2008. Dat lijkt een enorme groei. Toch zit er een addertje onder het gras: als we het aantal christenen afzetten tegen de grootte van de wereldbevolking, dan zien we dat het percentage christenen rond de 30 blijft hangen. Zoveel groei is er dus niet.

Bij de getallen van de mensen die *niet* de kans hebben om het evangelie te horen, zien we niet zo iets. Het percentage neemt af en dat is op zichzelf geweldig. Dat betekent dat in 2008 nog maar 28% van de wereldbevolking 'onbereikt' is. Maar als we naar de echte aantallen kijken, dan blijken dat héél veel mensen te zijn: bijna twee miljard! In 1800 waren dat er nog 'maar' 674 miljoen.

Hoe gaan we nu om met die getallen? Je kunt er moedeloos van worden, zo van: hoe kunnen we ooit twee miljard mensen bereiken met het evangelie?! Je kunt er ook heel actief van worden: kom op, ertegenaan, dat gaan we doen!

Ik denk dat je moet oppassen voor beide extremen. Een negatieve houding dat het toch niet gaat lukken, past niet bij het christelijke geloof. Tegelijk moeten we oppassen dat we denken dat *wij* het wel voor elkaar krijgen. Zending is en blijft Gods idee. In vertrouwen op en afhankelijkheid van Hem mogen we ons inzetten.

Het helpt wel om die grote getallen in kleine stukjes te breken: als er twee miljard christenen zijn, dan zijn er grofweg vier miljard niet-christenen. Dat is een verhouding van een op twee. Wat denk je dat er zal gebeuren als die twee miljard christenen met een aanstekelijk enthousiasme het evangelie zouden voorleven en uitleggen? Als Gods Geest die wind door de wereld zou laten waaien, dan zou het effect enorm zijn.

Maar twee mensen voor elke christen, dat moet toch kunnen?

Wereldbevolking

Jaartal	1800	1900	2008
Aantal	ca. 903 miljoen	ca. 1,6 miljard	ca. 6,7 miljard

Christendom

Jaartal	1800	1900	2008
Aantal	ca. 196 miljoen	ca. 522 miljoen	ca. 2 miljard
Percentage	22,7%	34,5%	33,3%

Onbereikt

Jaartal	1800	1900	2008
Aantal	ca. 674 miljoen	ca. 880 miljoen	ca. 1,87 miljard
Percentage	75%	55%	28%

Bron: IBMR, januari 2008

'Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen' (Mat. 24:14).

Connect

– hoe geef je het door?

Als je het hebt over het bereiken van de volken, dan komt ook de vraag naar boven hoe je dat dan doet. Hoe kun je nu aansluiting vinden bij mensen die totaal anders denken en niets weten van de Bijbel? Zendingswerkers proberen toch altijd aan te sluiten bij de gewoonten en gedachten van de mensen in het land waar ze werken. Je ziet dat de apostel Paulus dat ook deed in Athene (Hand. 17). Hij ging op het marktplein in gesprek met de mensen die hij daar aantrof (vers 17). Dat was dé manier om in Athene een nieuwe levenswijze te ‘verkopen’. Paulus past ook zijn woordgebruik aan (vers 28): hij citeert een Griekse dichter.

Heel de geschiedenis door zien we dat mensen pas echt reageren op het evangelie, als het wordt doorgegeven in hun eigen taal en met woorden en beelden uit hun eigen cultuur. Maar dat kan heel lastig zijn. Het verhaal over het ‘vredeskind’ maakt dat duidelijk.

Judas is de held

Zendingswerker Don Richardson stond perplex. Die reactie had hij niet verwacht. Toen hij de Sawi's in Papoea (Indonesië) het verhaal over de kruisiging van Jezus vertelde, waren de Sawi-mannen geweldig onder de indruk van... Judas.

Wat bleek? In de Sawi-cultuur was verraad iets geweldigs: het mooiste is om te doen alsof je iemand z'n vriend bent, hem daarna te verrassen, te doden en, als klap op de vuurpijl, op te eten! Judas was voor deze mannen een super-Sawi en Jezus de grote *loser*.

Richardson zat met z'n handen in het haar. Hoe kon hij ooit aan deze mensen duidelijk maken dat Gods liefde via de kruisdood van Jezus ook voor de Sawi's geldt? Richardson ging op zoek naar een aanknopingspunt in de Sawi-cultuur. De Sawi's waren constant in oorlog met hun burens en er was veel angst. Richardson kwam erachter dat er een manier was voor de Sawi's om vrede te sluiten met hun vijanden. Als de hoofdman van de Sawi's zijn zoon aan de vijand zou geven, dan kon er rust komen. Want iemand die zijn eigen zoon afstaat aan zijn vijand, die is te vertrouwen! Hiermee had Richardson de sleutel in handen om de kern van het evangelie uit te leggen: echte vrede tussen God en de mens is alleen mogelijk als wij zijn vredeskind (*tarop*) aannemen. Dát begrepen de Sawi's. En als Jezus een *Tarop* was, dan was het verraad van Judas heel erg, want een *tarop* mag je nooit verachten. En zo begon de tijd dat de Sawi's Jezus gingen aanvaarden als de *Tarop tim Kondon*, het volmaakte vredeskind.

Het volledige verhaal staat in: Don Richardson, *Vredeskind*, Novapres, 2003.

Ván overal, náár overal – zending is veranderd

Die verschillende gewoonten en culturen horen bij zending. Dat wordt alleen maar méér, want in de christelijke kerk wereldwijd is een 'klimaatverandering' aan de gang. De kerk is geen blanke, westerse kerk meer.

Rond 1910 was 80% van de christenen van Europese afkomst. Je zou kunnen zeggen: het christendom was een westerse godsdienst. Maar dat gaat nu niet meer op.

De kerk groeit vooral op het zuidelijk halfrond. Men verwacht dat in 2010 nog maar 40% van alle christenen uit Europa komt. Het merendeel woont dan in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De 'doorsnee-christen' is niet meer een blanke man uit Europa met een goed inkomen en lid van een kerk met een lange traditie. De typische christen van nú is een Afrikaanse vrouw met een mager inkomen die een pinkstergemeente bezoekt.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de zending.

Allereerst lezen deze christenen in Afrika en Latijns-Amerika óók de opdracht om tot het uiterste einde van de aarde te gaan met het evangelie. En dat uiterste ligt voor hen misschien wel in Europa! We zien een beweging op gang komen van enthousiaste evangelisten die het evangelie komen terugbrengen naar Europa. Op dit moment zijn er in Nederland heel wat 'migrantenkerken', kerken met christenen die uit het buitenland zijn gekomen – vooral in de grote steden. Het is geweldig als we kunnen samenwerken in het proberen te bereiken van Nederlanders die het evangelie niet (meer) kennen.

**De typische christen van nú
is een Afrikaanse vrouw
met een mager inkomen
die een pinkstergemeente bezoekt**

Een ander gevolg is dat uitgezonden zendingswerkers heel vaak onder leiding van een lokale kerk werken. De kerk dáár heeft de verantwoordelijkheid om mensen in hun eigen omgeving te bereiken. Buitenlandse zendingswerkers kunnen daarbij slechts assisteren.

Dit alles laat zien dat zending is veranderd: het is niet meer de blanke zendeling die het evangelie gaat brengen bij arme mensen. Zending is tegenwoordig een beweging ván overal, náár overal!

‘We moeten wereldchristenen zijn met een wereldwijde visie omdat onze God wereldomvattend werkt.’
(John Stott, Brits theoloog)

EVANGELIE

4. GODS MEDEWERKER

– welk verschil kun jij maken?

Naar alle volken gaan, nog twee miljard mensen onbereikt, om God te eren... misschien is het allemaal té veel en té groots. Welk verschil kun jij nu maken?

Het is belangrijk om bij de gemeente, de kerk, te beginnen. De opdracht om anderen te bereiken is in de eerste plaats aan de kerk gegeven – niet zomaar aan een paar enkelingen. Daarmee komt zending in het centrum van de plaatselijke gemeente te staan. Want als de gemeente niet gericht is op het bereiken van mensen die nog ‘buiten’ staan, dan raakt ze haar focus kwijt. Dan is het gevaar groot dat de kerk alleen nog maar bezig is met het onderhoud van het gebouw, de kwaliteit van de zondagse dienst en te zorgen dat de meeste leden het prettig vinden in de gemeente. Ze kan dan gaan lijken op een bedrijf dat de klanten vergeet en alleen nog maar personeelsfeestjes organiseert. Zending moet het DNA van de gemeente zijn.



Dat houdt dus in dat je er niet alleen voor staat: getuige-zijn doe je samen. Zending is een teamsport. Er kan iemand uitgezonden worden, maar dat lukt alleen als er genoeg geld is, als er gebeden wordt voor dat werk en als werkers praktisch worden ondersteund. Zo kan iedereen een steentje bijdragen en wordt er samen iets moois gebouwd (vergelijk 1 Petr. 2:4-5).

Getuigen draait uiteindelijk niet om het doen van allerlei evangelisatie- activiteiten, het gaat in de eerste plaats om wie je bent

Je kunt dichtbij of ver weg getuige van Jezus zijn (zie het 'DOE-model' in Hand. 1:8). Dat kan met je mond, maar ook met je handen en voeten. Op de een of andere manier hebben we van getuige-zijn een specialisme gemaakt. Iets voor mensen met een groot geloof, een goed verhaal of een bijzondere roeping. Maar de bedoeling is dat elke christen getuige is. Dat is geen extraatje, geen bonus; het zou standaard moeten zijn.

Getuigen draait uiteindelijk niet om het doen van allerlei evangelisatieactiviteiten, het gaat in de eerste plaats om wie je bent. Je christen-zijn kan niet verborgen blijven. Het komt naar buiten bij de keuzes die je maakt, in wat je zegt, wat je doet en waar je om lacht en huilt. Getuige-zijn is iets van 24 keer 7, en dan ook nog 365 dagen lang. Omdat onze God uniek is.

Het **DOE**-model in Handelingen 1:8

Net voor zijn terugkeer naar de Vader belooft Jezus dat de leerlingen de kracht zullen krijgen om te getuigen. Jezus geeft ze een planning mee: eerst in de stad Jeruzalem, dan in de regio Samaria en Judea en daarna tot aan de uiteinden van de aarde. Dat zou je kunnen opvatten als een model dat nog steeds te gebruiken is:

Dichtbij: je eigen gezin, familie, vriendenkring, stad (Jeruzalem).

Omgeving: je regio, provincie, je eigen land (Samaria en Judea).

Einden van de aarde: alles buiten onze landsgrenzen.

Opdracht: Op welke **DOE**-terreinen is jouw gemeente actief? Waar ben je zelf bij betrokken?

‘De plaatselijke gemeente is het kloppende hart van de kerk en de gemeenteleden zijn de ambassadeurs van het Woord. De gemeente is daarom missionair. Zij is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven.’

(Uit: *Leren leven van de verwondering*, Nota van de Protestantse Kerk in Nederland, 2005)

Gebed als motor – wij krijgen het niet voor elkaar

Zending zonder gebed is als een auto zonder benzine. Juist omdat zending Gods werk is, kan het niet zonder gebed. Als we bidden voor zendingswerk, maken we onszelf afhankelijk van onze hemelse Vader. We zeggen daarmee: Heer, het is uw werk, wij krijgen het niet voor elkaar. Tegelijk belooft God ons de kracht van de heilige Geest als we in zijn naam op weg gaan.

Met wie zou jij een gebedsgroepje kunnen vormen?

Bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk kan iedereen. Als je het moeilijk vindt om anderen het evangelie uit te leggen, dan is er voor jou misschien wel een gebedstaak weggelegd.

Hoewel het gebed de motor van zending is, is het lastig voor ons om dat trouw te doen. Het helpt om samen met anderen concreet te bidden voor de doorbraak van het Koninkrijk. Met wie zou jij een gebedsgroepje kunnen vormen?

Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om te bidden dat God 'arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen' (Mat. 9:37-38). Die oogst, dat zijn mensen die het evangelie nog niet kennen. En de arbeiders, dat zijn zendingswerkers die eropuit gaan om te getuigen.

Maar als je dit gebed bidt, dan kan het ook zomaar gebeuren dat jij zelf in die rol van arbeider past!

'Als we dat willen, kunnen we onze wereld bereiken met het evangelie. Het grootste tekort in onze tijd zijn niet de mensen of financiën, maar wat we het meest nodig hebben is gebed.'
(Wesley Duewel, voormalig zending in India)

'Als er niet voor mijn werk gebeden wordt, voel ik me als een duiker die zonder lucht naar de bodem van het meer afdaalt of als een brandweerman die op een felle brand afgaat zonder bluswater.'
(James Gilmour, zending in Mongolië, 1843-1891)

Geld investeren

– wat is een redelijk bedrag?

Nederlanders hebben de naam zuinig te zijn. Dat zal wel kloppen, maar dat geldt vast niet bij de aanschaf van iets wat we heel graag willen hebben. Mooie kleding, een sportieve fiets en een nieuwe mobiele telefoon mogen best wat kosten.

Als het gaat om een gift voor het evangelisatiewerk, dan denken veel christenen vaak: ‘Wat is een redelijk bedrag? Wat zouden anderen geven?’

Paulus heeft het in 2 Korintiërs 9 over een ándere geefhouding: ‘Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’ (vers 6). Dus als we veel *investeren* in Gods Koninkrijk, dan zal dat ook veel *opleveren* voor het Koninkrijk.

Daar komt nog wat bij. Als jij geeft, dan zullen de ontvangers God daarvoor danken (vers 12-13)! Zo kunnen we met het geld dat we gekregen hebben, investeren in de verbreiding van het evangelie. Daarmee wordt de naam van God geloofd. Dan gaat het minder om de vraag ‘wat kan ik missen?’ Dan wordt je houding: ‘Hoeveel kan ik weggeven?’

Praktische ideeën voor een wereldchristen

Christenen zijn mensen van woorden én daden, dat is geen tegenstelling. Wereldchristenen zijn mensen die met de ogen van Jezus naar de wereld om hen heen willen kijken en dan in actie komen.

- ✚ Bid voor zending en christenen wereldwijd
(zie: www.operationworld.org).
- ✚ Zet je in voor gerechtigheid dichtbij en ver weg
(zie: www.michacampagne.nl).
- ✚ Houd het wereldnieuws bij en bid voor politici
(1 Tim. 2:1-2).
- ✚ Houd contact met zendingswerkers.
Schrijf een e-mail en bid voor ze.
- ✚ Denk na over je betrokkenheid bij zendingswerk in
Nederland.
- ✚ Hoe ga je om met je geld? Heb je pas nog 'geïnvesteerd'
in Gods Koninkrijk?
- ✚ Wat doe je tijdens je vakantie? Is een diaconale werk-
vakantie iets voor jou?

Te weinig tijd

– een paar uur per week?

GEBED

Tijd is misschien nog wel waardevoller dan geld. Een gift geven is snel gedaan. Maar drie uur per week besteden aan de opvang van daklozen bij jou in de stad 'kost' je meer.

Als je het moeilijk vindt om te bidden of geld te geven voor de zending, dan is jouw gave misschien wel het geven van tijd! Voor elke christen geldt dat hij een getuige is, dat is het basispakket. Daarnaast kunnen we ons

extra inzetten voor het Koninkrijk. En dat kan op ontzettend veel manieren. Zit hier iets voor je bij?

- Helpen bij de daklozenopvang
- Meedoen met de sportweek voor buitenkerkelijken
- Assisteren bij de vakantiebijbelweek
- De kerk vertegenwoordigen bij activiteiten in het buurthuis
- Een barbecue helpen organiseren in de wijk waar je woont
- Meedraaien op de kinderclub
- Lid worden van een thuisfrontcommissie voor een zendingswerker
- De gebedskring trouw bezoeken
- Met de muziekgroep optreden buiten de kerk
- Een sponsoractie helpen opzetten voor een diaconaal project
- De website van de kerk onderhouden
- Op bezoek gaan bij een eenzame oudere

Bijbelstudie – Een levende steen

Lees 1 Petrus 2:4-5 en beantwoord de volgende vragen.

- Welk woord uit dit gedeelte spreekt je het meest aan?
- Waarom heb je dat woord gekozen? Wat betekent het voor jou?
- Wat vraagt God van jou op basis van dit gedeelte?

GETUIGE

Gaan: missionair verhuizen – het aanvullende pakket

Als allerlaatste noem ik: gaan. Voor sommigen van ons geldt het 'aanvullende pakket'. De Heer maakt ons dan duidelijk dat we op weg moeten gaan om mensen in contact te brengen met het evangelie. Dat kan in Afrika zijn, maar ook in een grotestadswijk in Nederland of op het platteland van Oost-Groningen.

Missionair verhuizen is niet voor iedereen weggelegd, maar kan ook niet worden uitgesloten. Als je een heilige onrust voelt om te gaan, deel dit dan met anderen in je omgeving en in je gemeente. Op die manier zal duidelijk worden wat de weg is die God met je wil gaan.

Voor ons allemaal (met of zonder 'aanvullend pakket') geldt de belofte van Jezus: 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Mat. 28:20).

De klik – hoe ga je verder?

Ik hoop dat je in dit laatste hoofdstuk ergens een 'klik' had, zo van: ja, dát is nu echt iets voor mij. Want God wil ons gebruiken zoals we zijn, niet zoals we misschien ooit hopen te worden.

Daarom mag je op zoek gaan naar wat je goed kunt of wat je leuk vindt om te doen, want meestal vallen die twee dingen samen. Je kunt dat bijvoorbeeld ontdekken via een 'gaventest'. Maar je kunt ook aan een goede vriend of vriendin vragen waar jij goed in bent. Op die manier wordt duidelijk hoe jij een aanstekelijk christen

kunt zijn: met je woorden; met je hulp aan anderen; op de voorgrond of op de achtergrond.

Misschien ben je gaan zien dat God jou heel concreet wil gebruiken bij de verspreiding van het evangelie. Hoe ga je dan verder? Allereerst is het heel belangrijk om 'gewoon' je opleiding af te maken. Zendingswerkers moeten specialisten zijn in hun vakgebied. Zorg er dus eerst voor dat je een goede verpleegkundige, leraar of jongerenwerker wordt.

Daarnaast is het van belang om actief in je gemeente bezig te zijn. Op die manier word je gevormd en leer je meer over God, over jezelf en over de omgang met anderen.

Het is ook goed om je verlangen met anderen te delen. Hoe reageren zij op je ideeën? Het kan zijn dat God je via anderen iets duidelijk wil maken. In deze periode kun je je ook gaan oriënteren bij (zending)organisaties. Via www.missioncentre.nl kun je een algemeen oriënterend gesprek aanvragen. Op deze website vind je ook een overzicht van vacatures.

Er komen veel vragen op je af in deze fase. Er zullen periodes van twijfel zijn en momenten van overtuigd geloof. Zeker is dat onze unieke God met jou een unieke weg gaat – in Nederland of daarbuiten; als zendingswerker of als aanstekelijk christen. Het is de moeite waard om die weg in te slaan en deze ontdekkingsstocht te beginnen. Niet alleen omdat zending hip, avontuurlijk en van deze tijd is, maar vooral omdat onze God uniek is!



WERKVORMEN EN GESPREKSVRAGEN

Hoofdstuk 1 – Mijn God is uniek

1. Lees het verhaaltje van de zes blinden en de olifant. Wat vind je aantrekkelijk aan dit verhaal? Wat klopt er volgens jou niet?
2. Vraag je je wel eens af of het christelijke geloof wel de waarheid is? Zo ja, hoe ga je daarmee om?
3. Doe de bijbelstudie over Romeinen 2.
4. Wat vind je van 'de drie zaken die wel duidelijk zijn'?
5. Hoe maak jij aan anderen duidelijk dat het christelijke geloof uniek is?
6. Wat vinden mensen van nu belangrijker? Schrijf dit in trefwoorden op een groot vel papier. Praat met elkaar aan de hand van die woorden hoe christenen aansluiting kunnen krijgen met mensen buiten de kerk.

Hoofdstuk 2 – Gods plan

1. Hoe kijk je aan tegen 'getuige-zijn'?
2. Doe de bijbelstudie over Psalm 67.
3. Wat kan jou helpen om een aanstekelijk christen te zijn?
4. Heb je ervaringen met christenen buiten Nederland? Deel die met anderen. Wat kunnen we van elkaar leren?
5. Ga op zoek naar een migrantenkerk bij jullie in de buurt en probeer een gezamenlijke jongerenbijeenkomst te organiseren. Ga dan vooral samen dingen doen: eten, bijbelstudie, sport en spel. Je zult zeker voor verrassingen komen te staan.

Hoofdstuk 3 – Gods wereld

1. Als je genoeg mensen bij elkaar kunt krijgen (twintig of meer), dan zou je 'de wereld in honderd mensen' in levenden lijve kunnen uitbeelden. Je zult dan wel wat herberekeningen moeten maken (ongeveer omrekenen naar percentages). Daarmee wordt Gods wereld heel tastbaar. Het wordt nog leuker als je ook wat 'verkleedspullen' hebt. Probeer het een serieuze en tegelijk ontspannen activiteit te laten zijn.
2. Doe de bijbelstudie over 2 Petrus 3.
3. Breng in kaart welke groepen mensen in je eigen omgeving weinig kans hebben het evangelie te horen.
4. Waaraan kun je zien dat de kerk op het zuidelijk halfrond sterker groeit dan in Europa? Wat vind je van dat verschil?

Hoofdstuk 4 – Gods medewerker

1. Kijk naar het **DOE**-model op basis van Handelingen 1:8. Maak drie kolommen op een vel papier. Zet boven de kolommen achtereenvolgens: Dichtbij, Omgeving en Einden van de aarde. Schrijf in elke kolom op welke manier jouw of jullie gemeente actief betrokken is bij dat gebied.
2. Doe de bijbelstudie over 1 Petrus 2.
3. Stelling: 'Elke christen is een getuige, 24x7'. Wat vind je hiervan?
4. Wat zou jij extra kunnen doen voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk (gebed, geld investeren, tijd geven, gaan)? Wat bepaalt jouw keuze?

EEN SELECTIE VAN RELEVANTE BOEKEN

Wilma Brons (e.a.), *Short term, Goed voorbereid naar het buitenland*, Kampen, 2008.

Robert Doornenbal, *Ma(i)len over de wereldreligies*, Zoetermeer, 2007.

Kees Janse (e.a.), *Gaat dan heen...*, *Zending, een opdracht voor de kerk*, Houten, 2007.

Jaap Ketelaar, *Samen uit, samen thuis. Samenwerken in de uitzending en begeleiding van missionaire werkers*, Terschuur, 2006.

Joop Strietman, *Wat doe ik met de Grote Opdracht?*, Emmeloord, 2005.

Graham Tomlin, *Een kerk die prikkelt*, Kampen, 2008.

ZENDING

EEN SELECTIE VAN RELEVANTE WEBSITES (alfabetisch)

Alpha-cursus | www.alpha-cursus.nl

Evangelische Alliantie | www.ea.nl

Evangelische Zendingsalliantie | www.eza.nl

Gereformeerde Zendingsbond | www.gzb.org

Micha campagne | www.michacampagne.nl

Mission Centre | www.missioncentre.nl

Nederlandse Zendingsraad | www.zendingsraad.nl

Open Doors | www.opendoors.nl

De Wittenberg | www.dewittenberg.nl

EERLIJK

GETUIGE

