

Haasnoot Happenings

Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan
Nummer 5 – december 2011



Lesgeven met applaus

Sinds begin september wonen we (Mirjam & Jaap) samen in Kajo-Keji op het terrein van het Benaiah Poggo College. Desta en David gaan nu naar een school met internaat in Kenia. Het is wel even wennen om 'opeens' met z'n tweeën te zijn, zonder kinderen. We missen de jongens best wel, maar gelukkig kunnen we elkaar regelmatig ontmoeten.

Mirjam heeft in de afgelopen tijd Engels gegeven aan twee groepen studenten Theologie. De ene groep krijgt sowieso in het Engels les, maar de andere groep krijgt in de lokale taal les en veel studenten in

die groep leren nu voor het eerst Engels. Ze zijn enorm leergierig en Mirjam krijgt regelmatig applaus aan het eind van een les! Daarnaast geeft Mirjam nu ook een paar uur Engels op een middelbare school bij ons in de buurt.

Jaap heeft het afgelopen semester drie vakken gegeven. Preekkunde op twee niveaus en ook Bijbelse Theologie. De studenten moesten tijdens de les allemaal een preek houden en die werd dan besproken. Dat was een leerzaam proces. Het is een uitdaging voor de studenten hoe zij de Bijbelse boodschap relevant kunnen maken voor de situatie in Zuid-Soedan nu.

Corina: glimlach

In deze nieuwsbrief laten we jullie aan de hand van een paar korte portretjes kennismaken met een aantal van de mensen die hier op het terrein van de school werken.

Corina werkt in de keuken van de school en doet daarnaast in haar vrije tijd voor ons de was. Dat gaat hier met de hand. Corina werkte al voor de school toen die nog in Oeganda in het vluchtelingenkamp was. Toen de school naar Kajo-Keji verhuisde, ging zij mee. Haar drie kinderen zijn echter nog in Oeganda en gaan daar naar school.

Corina's man heeft twee andere vrouwen en 11 andere kinderen. Het leven voor Corina is niet gemakkelijk, omdat haar man haar verlaten heeft. Al het geld dat Corina verdient gaat dus naar voeding, schoolgeld en uniformen voor de kinderen. In de schoolvakanties gaat Corina



naar Oeganda om die door te brengen met haar drie jongens. Ondanks de moeilijkheden in haar leven, is Corina vaak vrolijk en groet ze je met een brede glimlach.

In deze nieuwsbrief

- Lesgeven met applaus
- Corina
- De Haasnoot-boys
- James Lule
- Licht in de duisternis
- Simon
- Verlof 2012
- Van de TFC



Desta, Jaap, Mirjam en David Haasnoot

**“Discipelschap
is een
speerpunt
voor de kerk
in
Zuid-Soedan”**

(Rev. James Lule)

De Haasnoot-boys in Kenia en Nederland



Desta en David in het uniform van St. Andrew's School

Het gaat goed met **Desta** (14) en **David** (12) op de school met internaat in Kenia. Het begin was voor ons allemaal moeilijk, maar nu raken we er steeds beter aangewend. De jongens hebben al wat vrienden gemaakt en ze halen hele goede cijfers. Maar ja, als je ook elke dag verplicht je huiswerk moet maken...

De kerstvakantie brengen we samen met Desta en David door in Kampala, Oeganda. We zijn dankbaar dat het zo goed met hen gaat in Kenia. Tegelijk zien we het als een offer dat we

brengen zodat wij dienstbaar kunnen zijn aan de kerk in Kajo-Keji, Zuid-Soedan.

Jesse begon dit schooljaar met de pabo-opleiding aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Dat bevalt hem goed.

Het grote nieuws van **Joël** is dat hij zich verloofd heeft met zijn vriendin Tirza en dat ze in augustus 2012 hopen te gaan trouwen! Dat is natuurlijk heel bijzonder en wij hopen erbij te zijn! Dat valt dan samen met ons tweejaarlijkse verlof in de zomer van 2012.

James Lule: discipelschap

James Lule is een collega-docent van ons op het College. Hij is getrouwd en heeft twee meisjes. In 1990 vluchtte hij met zijn ouders voor het oorlogsgeweld naar Oeganda. Daar verbleef hij tot 2004. Hij ging daar naar de basis- en middelbare school en deed er ook zijn basisopleiding theologie. Dat deed hij aan het Canon Benaiah Poggo College, toen in Oeganda, dezelfde school waar hij nu docent is!

Maar James is meer dan docent alleen. Hij is ook voorganger van de St. Luke-gemeente en daarnaast ook nog 'archdeacon' in de kerk (dat is een coördinerende taak voor verschillende gemeentes in de Anglicaanse kerk). Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, doet hij daarbij via afstandsonderwijs een bachelorstudie Theologie in Zuid-Afrika. Die studie wordt betaald door een Nederlandse organisatie. James is bijna klaar met zijn bachelorstudie en hij wil daarna graag door met masters. Waarom studeert hij theologie? James: "De theologiestudie raakt elk terrein van het leven, want geloof heeft met alles te maken.

Het is een holistische studie, dat is het mooie ervan". Wat vindt hij een speerpunt voor de kerk in Zuid-Soedan? James: "Dat is discipelschap! Veel christenen weten niet hoe ze het geloof moeten toepassen in het leven van elke dag. Met gebed en onderwijs moeten we daarin groeien".



Licht in de duisternis

Sinds eind november hebben we elektriciteit van de zon in ons huisje. Daar zijn we enorm mee geholpen. We werken nu thuis op de computer, hebben licht en gebruiken een elektrische koelbox om voedsel langer te kunnen bewaren. De GZB maakte het mogelijk voor ons om zonnepanelen aan te schaffen (dankzij uw financiële bedrage!). De installatie werd gedaan door een Nederlandse MAF-vliegtuigmonteur die in Kampala woont, Kees Barendse. We zijn heel blij dat Kees dit voor ons wilde doen!

Licht in de duisternis is eigenlijk ook waar het kerstfeest om draait. In deze donkere wereld werd een Kind geboren die het Koninkrijk van licht bracht. Waar mensen Jezus gaan volgen, daar verdwijnt de duisternis van pijn, verdriet en gebrokenheid. Laten we leven in het licht van dat Kerstkind!



Kees (l.) en Jaap (r.) samen op het dak om de zonnepanelen te installeren

Simon: studie met hindernissen

Simon is student theologie aan het College. We vertellen iets over zijn studiegeschiedenis met de jaartallen erbij. Dat laat zien dat de burgeroorlog een enorme invloed heeft gehad op het onderwijs van veel mensen met als gevolg dat er veel achterstand is op dit gebied.

Simon is nu 34 jaar. Hij ging voor het eerst naar school toen hij zes was. Dat was in Soedan en hij kreeg les in Arabisch. Tot z'n twaalfde jaar zat hij op school en niet al te lang daarna ging hij in het leger.

In 1994, dan is hij 17, gaat hij als vluchteling naar Oeganda en hij trouwt daar. Een jaar later wordt hij in de derde klas (!) van Engelstalig basisonderwijs geplaatst. In dat jaar wordt hij ook christen. In 2001 wordt zijn zoon geboren en een jaar later is hij klaar met de basisschool, hij is dan 25.

In 2009 kwam Simon met zijn familie terug naar Zuid-Soedan en een jaar later wordt hij bevestigd als 'deacon' (beginnend predikant) in de Anglicaanse kerk. In 2010 begint Simon met een 3-jarige theologie-opleiding aan het Canon Benaiah Poggo College en wordt hij ook bevestigd als predikant in de gemeente van Kanswe.



Verlof 2012

In de zomer van 2012 hopen we op verlof in Nederland te zijn. Onze presentatieperiode staat gepland van 24 aug. t/m 7 sept. 2012. Mirjam gaat eind augustus met Desta en David terug voor het begin van de school in Kenia. Jaap blijft dan nog in Nederland voor presentaties.





Laten we leven in het licht van het Kerstkind!

Van de thuisfrontcommissie

Veel mensen hebben meegedaan met de actie 'kokers en eters'. De afgelopen maanden zijn de laatste kook- en eetafspraken gemaakt. Daarom ronden we nu de actie af. We hebben veel positieve reacties gekregen en we willen deze actie komend jaar dan ook herhalen. Door deze actie is een mooi bedrag binnengekomen: ruim 900 euro!

Trudy Mannee, gemeentelid in De Ark, heeft een heel leuke actie gestart: zij verkoopt zelfgemaakte haarspeldjes en elastiekjes in de kapsalon van Tineke Beumer. De opbrengst is voor Jaap en Mirjam. Ook met Koninginnedag heeft Trudy door een verkoopactie geld opgehaald. Wij zijn heel blij dat Trudy op deze manier hun werk wil steunen!

Wij wensen u een gezegend kerstfeest en hopen dat u volgend jaar de

Adressen

Familie Haasnoot
Oeganda

Desta en/of David Haasnoot,
Kenya

E-mailadressen:

Website & foto's:
www.jaap-haasnoot.nl

nieuwsbrieven van Jaap en Mirjam
weer met veel plezier zult lezen.

Wilt u voor Jaap en Mirjam en hun
kinderen blijven bidden?!

Een groet van de TFC: Cock Mudde,
Erna van den Brink en Willemijn Brink.

Meedoen!

Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede uitgezonden naar Zuid-Soedan.

