

Haasnoot Happenings



Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan

Nummer 11 – juli 2013

Hoe wordt het christelijke geloof nu echt relevant in Afrika? Jaap besprak die vraag met een groep studenten bij het vak Afrikaanse theologie. Dat kan alleen als de kerk ingaat op de vragen en problemen die in Afrika spelen. In de praktijk is dat niet zo eenvoudig. Het is gemakkelijker om Westerse theologie na te praten of om het alleen maar over persoonlijk geloof te hebben zonder de brug te slaan naar de praktijk en de samenleving. Jaap: "Als er in de kerk niet gesproken wordt over seksualiteit, corruptie, politiek of onrechtvaardigheid in de samenleving, dan krijgen kerkleden het idee dat het geloof daar niets over te zeggen heeft en worden christenen niet uitgedaagd om daar anders over te gaan denken. Dit geldt trouwens net zo goed voor Nederland. Bij dit vak spraken we onder andere over polygamie, begrafenisrituelen en liturgische vormen. Het kost tijd om het christelijke geloof te verwoorden in Afrikaanse denkkaders en beelden. Het is mooi om te zien als daarin stapjes worden gezet".



© Diocese of Salisbury

Al zal de mangoboom niet bloeien...

In de Anglicaanse liturgie van de kerk in Zuid-Soedan gebruiken we een 'Afrikaanse versie' van Habakuk 3, die begint met de woorden: "Al zal de mangoboom niet bloeien... al zal de oogst van de kokospalm tegenvallen... toch zal ik juichen voor de HERE". Veel christenen in Zuid-Soedan weten wat het is om God te dienen in moeilijke omstandigheden. Maar juist ook in die omstandigheden laat God zijn trouw zien. Zo vertelde onze collega Rev. Wilson het volgende. "Tijdens de burgeroorlog konden we het land bijna niet bewerken, omdat we telkens moesten vluchten vanwege de bombardementen. We hadden dus weinig te eten. Maar God zorgde voor ons. Er was een mangoboom bij ons in de buurt die maar mango's bleef geven. Terwijl de ene kant van de boom nog in bloei stond, waren de mango's aan de andere kant van de boom rijp! Heel wonderlijk. Zo hielden we het een poos uit".

In deze nieuwsbrief

- Afrikaanse theologie
- Al zal de mangoboom
- Gesprek met principal
- Kort nieuws
- Desta & David
- Uitdagingen Zuid-Soedan
- Van de TFC

Al zal de oogst van de kokospalm tegenvallen, toch zal ik juichen voor de HERE!





Rev. John Mono

Gesprek met de principal

Jaap had een gesprekje met Rev. John Mono, de directeur (Engels: *principal*) van Canon Benaiah Poggo College over het registratieproces van de school.

Hoe gaat het met de opleiding?

Goed. We hebben het eerste semester afgerond met 12 studenten theologie. Er is dit jaar geen bijscholing voor predikanten in de lokale taal, omdat we alle predikanten in onze classis hebben bijgeschoold. We zijn nu ook een centrum voor afstandsonderwijs van de universiteit in Juba. Er zijn 13 studenten voor dat programma.

U bent druk geweest met de registratie van de school bij het ministerie van hoger onderwijs in Juba. Hoe staat het daarmee?

We hebben alle papieren ingeleverd. Het laatste struikelblok is dat we moeten laten zien dat we een werkkapitaal van omgerekend 250.000 euro hebben. Dat hebben we niet. We weten nog niet hoe we dat moeten oplossen. Ik wil de lezers vragen hiervoor te bidden.

Ik heb geruchten gehoord dat de school een nieuwe naam krijgt...

Ja, dat klopt. Na de registratie gaan we verder als *Kajo-Keji Christian College*. We zijn van plan dan ook meer programma's aanbieden, naast theologie. We willen graag meer mensen trainen om de kerk en samenleving van Zuid-Soedan op te bouwen.



Mirjam koopt suiker bij de 'buurtsuper' om de hoek

Kort nieuws

- In de Anglicaanse traditie gebeurt het doen van belijdenis in aanwezigheid van de bisschop. Dat betekent nogal eens dat er heel wat belijdeniskandidaten worden 'opgespaard' totdat de bisschop komt. We hoorden pas dat bisschop Moses Deng Bol van de 'classis' Wau in Zuid-Soedan tijdens een 8-daagse reis meer dan 2000 belijdeniskandidaten had! De bisschop bestreek een gebied van meer dan 13 duizend vierkante kilometer. Sommige mensen liepen 2 dagen om een dienst bij te wonen.
- Op zondag 28 juli hoopt Jaap te worden bevestigd tot predikant in de Anglicaanse kerk van Sudan. Op deze manier wordt nog duidelijker dat hij de kerk in Zuid-Soedan wil dienen. Hoewel het niet noodzakelijk is om als docent aan een predikantenopleiding ook zelf bevestigd te zijn, het helpt wel. In het werk van Jaap zal niet veel veranderen.



Desta en David in Kenia

Desta en David hadden een goed schooljaar. David gaat nu naar *Year 9* en verhuist naar de *Senior School*, waar Desta al is. Desta gaat naar *Year 12*. In augustus krijgt Desta de uitslag van zijn examens (vergelijkbaar met Havo-niveau). Daarna gaat hij echter nog 2 jaar door op St. Andrew's School (vergelijkbaar met VWO-niveau).



David (l) en Desta (r) in uniform met een Nederlands tintje

Adressen

Familie Haasnoot

Desta en/of David Haasnoot, c/o
St. Andrew's School

E-mailadressen:

Website & foto's:
www.jaap-haasnoot.nl

Uitdagingen voor de kerk in Zuid-Soedan

Bisschop Anthony Poggo hield in juni een toespraak op een conferentie in Engeland. Op 9 juli viert Zuid-Soedan haar tweede verjaardag. Er zijn veel uitdagingen voor deze nog jonge natie. Bisschop Anthony noemt er een aantal in zijn toespraak: de gespannen relatie met Soedan in het Noorden, de grens tussen beide landen is niet helder, problemen met het vervoer van olie via Soedan, analfabetisme, het ontbreken van goede wegen en een gebrekkige elektriciteitsvoorziening.

De kerk probeert in deze situatie een factor van betekenis te zijn. De Anglicaanse kerk in Zuid-Soedan en Soedan (*Episcopal Church of the Sudan*) is nog steeds één kerk met 26 classes (*dioceses*) in Zuid-Soedan en 5 in Soedan. De kerk is betrokken bij het oplossen van conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen en probeert verzoening in de praktijk te brengen. Ook is zij actief op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Een grote uitdaging is dat meer dan 50% van de voorgangers in de kerk geen theologisch onderwijs hebben gevolgd.



“We hadden het gevoel dat iedereen ons in de steek had gelaten en dat God ons was vergeten. Maar door uw komst weten we dat God nog steeds van ons houdt”.

(Dit zeiden Soedanese vluchtelingen in een kamp in Oeganda tegen de eerste bisschop van Kajo-Keji, Manasseh Binyi Dawidi, toen hij tijdens de oorlog pastorale zorg verleende. Bisschop Manasseh overleed in april van dit jaar en werd begraven in Kajo-Keji.)

Van de Thuisfrontcommissie (TFC)

Hier is weer nieuws van de thuisfrontcommissie. Nieuws dat u misschien bekend voor komt, want we hebben ook dit jaar weer een ‘kokers en eters’-actie georganiseerd. Deze actie wordt nu voor de derde keer gehouden. Mensen zijn nog steeds enthousiast. Men kan zich opgeven om bij iemand te gaan eten, maar ook om voor iemand te koken.

Verder is er ook een maaltijd in De Ark in Ede gehouden. Leden van kringen hebben gekookt, gebakken of toetjes gemaakt en hier hebben we met ongeveer 65 mensen heerlijk van gegeten. Ook konden we weer leuke spullen kopen, die door Maarten en Trudy Mannee waren gemaakt (www.duocadeau.nl). De opbrengst van deze maaltijd was natuurlijk voor het werk van Jaap en Mirjam. Het is mooi om op zo’n manier geld voor hen in te zamelen, maar we willen u vooral ook vragen om voorbede te doen voor het werk van Jaap en Mirjam in Zuid-Soedan. Wilt u ook blijven bidden voor Joël en Tirza, Jesse, Desta en David? Een hele goede zomer toegewenst! Hartelijke groet, Marijn ten Brinke, Erna van den Brink en Willemijn Brink



Meedoen!

Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede uitgezonden naar Zuid-Soedan.

