

Haasnoot Happenings



Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan

Nummer 12 – oktober 2013

Jaap wordt deacon

Eind juli werd Jaap bevestigd als *deacon* in de *Episcopal Church of Sudan* (ECS). Dat was een bijzondere gebeurtenis! Het woord *deacon* kun je niet simpelweg vertalen met 'diaken', want in de Anglicaanse traditie werkt het wat anders. Een *deacon* is eigenlijk een beginnend predikant. Meestal wordt een *deacon* na een jaar tot volledig predikant bevestigd. Als *deacon* maakt Jaap méér deel uit van de kerk en ook op de predikantenopleiding helpt het om zelf bevestigd te zijn.



Jaap was de eerste 'blanke' die in Kajo-Keji werd bevestigd. Dit laat ook iets zien van de veranderingen binnen het christendom: de kerk in Afrika wordt meer en meer bepalend

in het geheel van de wereldkerk.

Onze GZB-collega's Hilda en Dick Malaba waren speciaal voor deze dienst uit Yei naar Kajo-Keji gekomen. Het was mooi dat zij erbij waren.

Vrouwenconferentie

In september was er een grote vrouwenconferentie in Kajo-Keji. Zo'n 250 vrouwen kwamen bijeen om

bemoedigd te worden en meer te leren over christen-zijn en de rol van vrouwen in gezin en samenleving. Mirjam was gevraagd om een

bijbelstudie over het boek Esther te doen. Esther begreep niet altijd waarom bepaalde dingen in haar leven gebeurden, maar wij zien dat God haar inschakelde in Zijn plan om het volk Israël te redden. Mirjam zei tijdens de conferentie: "Op een andere manier dan bij Esther is dit ook voor ons van toepassing. Velen van ons hebben moeilijke dingen meegemaakt tijdens de oorlog. Waarom was dat? We weten het vaak niet. We weten wel dat God zijn Koninkrijk bouwt en dat Hij ons wil inschakelen".

In deze nieuwsbrief

- Jaap wordt deacon
- Vrouwenconferentie
- Afrikaans geloven
- Desta & David
- Mirjam & Jaap: 25 jaar
- Kort nieuws
- Van de TFC



Afrikaans geloven

Dit semester geeft Jaap onder andere het vak 'Afrikaanse Christelijke Theologie'. Dat deed hij vorig semester ook, maar nu is de gevorderde groep aan de beurt. Jaap vroeg zijn studenten om eens te proberen de betekenis van het christelijke geloof duidelijk te maken in een Afrikaanse situatie. Dat is niet zo heel gemakkelijk, maar de studenten deden hun best. Hierbij een paar citaten uit deze 'geloofsbelijdenissen'.

Grace: "Wij geloven dat door de kracht van de Heilige Geest ons land zal genezen en dat we als bevolkingsgroepen in Zuid-Soedan in vrede en eenheid zullen kunnen samenleven".

Lubajo: "Wij geloven in de allerhoogste God die de Schepper en Onderhouder is van alles. Hij is de Almachtige en Hij weet wat wij nodig hebben. Hij kijkt naar ons allemaal om, naar elke stam en natie, met liefde, zorg en genade".

Een groep van vijf studenten: "Wij geloven in de allerhoogste God (*Ngun*) die de mens – in liefde – naar zijn eigen beeld geschapen heeft. We kenden deze Schepper al via onze voorouders (*ancestors*), maar nu kennen we Hem door zijn Woord (de Bijbel). Hij wil de hele wereld redden, met alle naties en stammen".

St. Andrew's School

Desta en David hebben er al weer een flink deel van hun 'Christmas Term' opzitten.



Vrouwenconferentie. Foto: Michael Blyth

Desta kreeg zijn resultaten van de examens tijdens de zomer en hij had enorm goede cijfers. We zijn dan ook heel trots op onze jongens, want ze doen het allebei heel goed op school. In Nederland zijn we nogal onbekend met 'kostscholen' en is er de neiging om het vooral over de moeilijke kanten te hebben (die er natuurlijk ook zijn). Er zijn echter ook veel positieve kanten aan een school met internaat. Wij zien nu dat onze jongens hele goede resultaten behalen en dat is ook vanwege de structuur op de school en de concentratie op studie. Daarnaast doen ze ook heel veel leuke en ontspannende activiteiten hoor!



David speelt rugby



Mirjam & Jaap: 25 jaar

Op 24 oktober waren we 25 jaar getrouwd. In augustus vierden we deze bijzondere gebeurtenis samen met onze kinderen uit Nederland en de zus van Mirjam tijdens een vakantie in Kenia. We verbleven bij het Naivasha-meer en het was geweldig om bij elkaar te zijn en dit jubileum samen te vieren. Op de dag zelf waren we in Kajo-Keji en brachten we samen met studenten en collega's onze dank bij God in een dienst van 'Thanksgiving for Marriage', waarin we ook onze trouwbelofte opnieuw naar elkaar uitspraken. We hadden een geit laten kopen voor deze gebeurtenis en zo hadden we een feestelijke lunch mét geitenvlees.



Vier Haasnoot-boys bij Naivasha, Kenia

Kort nieuws

We zijn druk met lesgeven dit semester. We hebben nu 2 groepen studenten die in december klaar zijn en 2 groepen die net begonnen zijn aan een driejarig programma. Mirjam geeft Kinderwerk, Engels en Studievaardigheden. Jaap geeft Afrikaanse Theologie, Inleiding Oude Testament en Inleiding apocalyptische literatuur (vooral over het bijbelboek Openbaring). Daarnaast verzorgt Jaap ook de Alpha-cursus voor studenten.

We zijn heel blij en dankbaar dat alle partijen het eens zijn geworden over de verlenging van ons contract met twee jaar. In het bericht van de TFC leest u meer over de fondswerping die daarbij ook nodig is.

"Christelijke organisaties hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij het geven van noodhulp in tijden van oorlog".

"Na de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan zijn het de kerken geweest die de capaciteit hebben om mensen samen te brengen. Zij kunnen helpen om ons land opnieuw op te bouwen".

President Salva Kiir van Zuid-Soedan over de rol van kerken in zijn land.

Van de thuisfrontcommissie (TFC)

Jaap en Mirjam zijn inmiddels al weer ruim drie jaar werkzaam in Zuid-Soedan. Dat betekent dat het einde van de termijn van hun uitzending van vier jaar snel dichterbij komt. Jaap en Mirjam willen hun uitzendperiode echter graag verlengen. In de achterliggende periode hebben zij daarover gesproken met de GZB. Ook de TFC heeft hierover nagedacht en gesproken met de kerkenraad van De Ark in Ede. De kerkenraad en de TFC hebben vervolgens overleg gevoerd met de GZB. We zijn dankbaar en verheugd te kunnen melden dat de GZB recent heeft besloten om de uitzending van Jaap en Mirjam met twee jaar te verlengen. Dat betekent dat hun uitzending kan doorlopen tot het najaar van 2016. Dit besluit van de GZB is mede gebaseerd op de toezegging



van de TFC om zich in te spannen voor een extra financiële bijdrage voor de GZB. Nu er groen licht is van de GZB, zal de TFC voorbereidingen treffen voor een donateursactie in het voorjaar van 2014.

We zijn blij met het feit dat de TFC recent is versterkt met de komst van Matthijs de Jong. We willen u vragen om voorbede te doen voor het werk van de TFC en de beoogde donateursactie. We hopen dat u deze actie ook financieel wilt steunen en dat er een mooie opbrengst volgt. Wilt u in uw gebed ook het werk van Jaap en Mirjam in Zuid-Soedan gedenken en meeleven met hun kinderen?

Hartelijke groet, Erna van den Brink,
Willemijn Brink, Matthijs de Jong en Marijn ten Brinke

Adressen

Familie Haasnoot, c/o MAF,
PO Box 1, Kampala, Uganda

Desta & David Haasnoot,
c/o St. Andrew's School,
Private Bag, Molo, 20106, Kenya
(a.u.b. geen pakjes naar dit adres)

E-mailadressen:

Jaap: [j.a.haasnoot\(a\)gmail.com](mailto:j.a.haasnoot(a)gmail.com)
Mirjam: [haasnoot.mirjam\(a\)gmail.com](mailto:haasnoot.mirjam(a)gmail.com)

Website & foto's:

www.jaap-haasnoot.nl
www.flickr.com/photos/david-africa



MAF in Kajo-Keji. Foto: Michael Blyth

Meedoen!

Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede uitgezonden naar Zuid-Soedan. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken voor het werkersfonds van de familie Haasnoot of voor andere onderdelen van het wereldomvattende werk waarbij de GZB betrokken is. Het bankrekeningnummer is 69.07.62.445. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, *zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.*

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

