

# Haasnoot Happenings



Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan

Nummer 14 – maart 2014

In januari zijn er een aantal nieuwe studenten bijgekomen op de predikanten-opleiding. Er zijn nu twee groepen van elk acht studenten voor de voltijds-opleiding. Op de foto ziet u de gevorderde groep. De vier studenten die achteraan staan komen allemaal uit de classis Kajo-Keji. Van links naar rechts zijn dat: Kenyi, Alex, Francis and Sula. Drie van hen zaten voorheen in de beginnersgroep en zijn dus doorgestroomd.

Vooraan zitten (van links naar rechts): Nelson, Peter, Emmanuel en James. Drie van hen komen van buiten onze classis. Nelson komt uit Nzara in West-Equatoria, een gebied dat grenst aan DRC Congo, en Peter en James komen uit Rumbek, dat ligt ten noordwesten van Juba, in Dinka-gebied. Emmanuel komt uit Kajo-Keji. Hij zat in de allereerste groep die Jaap Iesgaf in 2010 en is nu weer terug voor de vervolgopleiding. Omdat we nu studenten uit verschillende gebieden hebben, levert dat regelmatig boeiende gesprekken op over verschillen en overeenkomsten in cultuur en kerk-zijn.



## Situatie in Kajo-Keji

De gevechten die half december 2013 in Zuid-Soedan begonnen, kwamen voor veel mensen onverwacht. Wij waren toen al in Kampala en we zijn begin januari – volgens planning – weer terug gegaan naar Kajo-Keji. Op dat moment waren er nog maar weinig buitenlandse werkers die teruggingen naar Zuid-Soedan, maar in ons geval was er geen reden om in Oeganda te blijven. De situatie in Kajo-Keji is rustig en de verwachting is dat dit zo blijft. We zijn blij dat we ons werk kunnen voortzetten. Juist nu is de training van leiders in de kerk belangrijk! We hebben voorgangers nodig die een boodschap van vrede en verzoening uitdragen. In Afrika hebben kerkleiders vaak een belangrijke stem. We vragen u dan ook om te blijven bidden en geven voor Zuid-Soedan. In veel gebieden gaat het werk van de kerk en van andere organisaties gewoon door.

### In deze nieuwsbrief

- Nieuwe studenten
- Situatie Kajo-Keji
- De ijdele stropdas
- Verlof 2014
- Ondertussen in Kenia
- School in Gurube
- Van de TFC

**Op dit terrein  
van de kerk  
zijn geen  
vijanden,  
alleen  
vrienden!**





**Water halen met de fiets!**  
(c) Michael Blyth

## De ijdele stropdas

Overal ter wereld gebeurt het dat de kerk zich bezighoudt met zaken die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Dat is in Afrika niet anders. Jaap zat een poosje geleden in een lange vergadering over... het vlechten van haar en het dragen van een stropdas!

In ons gebied heeft de 'Opwekkingsbeweging van Oost-Afrika' veel invloed gehad. Deze beweging roept op tot persoonlijke bekering en daar is natuurlijk niets mis mee. Deze beweging heeft echter ook de neiging om bekering te koppelen aan allerlei regeltjes. Zo mogen vrouwen hun haar niet laten vlechten en mannen mogen geen stropdas dragen. De reden is dat ze beiden geen nut hebben en alleen maar ijdelheid bevorderen. Zeg nu zelf: wat is anders de functie van een stropdas?

De huidige generatie voorgangers in de kerk ziet dit anders en dit leidt tot conflicten tussen de Opwekkingsbeweging en predikanten. Vandaar die vergadering. Helaas kwamen beide groepen niet echt dichtertot elkaar. Jaap had een bijbelstudie gemaakt over eenheid en de missie van de kerk. Want hoe kunnen we zonder schaamte aan mensen *buiten* de kerk uitleggen dat we een meningsverschil hebben over de stropdas?!

## Verlof 2014



**Tijdens een korte vakantie in Oeganda vond David dat het tijd werd voor een middagdutje. De rug van een neushoorn is dan heel geschikt!**

Begin juli komen we op verlof naar Nederland. We hebben dan eerst twee maanden tijd voor familie en vrienden, vakantie en allerlei regelingen. Onze presentatieperiode is van 30 aug. t/m 14 sept. Dit alles D.V. Als u ons wilt uitnodigen in deze periode, neem dan contact op met Margreet Broeders-van Spronsen bij de GZB. We komen ook graag langs bij kleinere groepen, zoals een (bijbel)kring.

Dit is de agenda tot nu toe. Op onze website vindt u meer details en de meest recente versie.

- 30 aug: We zijn op de GZB-dag
- 31 aug: Ontmoeting na ochtenddienst Schoonrewoerd
- 31 aug: Jaap leidt middagdienst in De Ark, Ede
- 2 sept: Zendingsavond Harderwijk
- 6 sept: Ontmoeting met familie, vrienden, supporters
- 7 sept: Ochtenddienst Garderen
- 7 sept: Jaap leidt avonddienst Emmeloord-West
- 10 sept: Zendingsavond Putten
- 11 sept: Zendingsavond Ede
- 14 sept: Ochtenddienst Nieuweroord-Noordscheschut





## Ondertussen in Kenia...

Zo'n 3-4 weken na het begin van een trimester gaat Mirjam op bezoek bij Desta en David in Kenia. Jaap blijft dan meestal in Zuid-Soedan. Het is wel veel gereis voor Mirjam (drie landen in vijf dagen!), maar het is goed om zo'n ouder-weekend te bezoeken. In dat weekend zijn er gesprekken met leraren, sportwedstrijden, presentaties en op zondag is er een kerkdienst voor leerlingen en ouders.

De school is op een heel groot terrein en de ouders kunnen daar ook kamperen. Dat is wat Mirjam en de jongens dan ook doen. Omdat de school in het hoogland van Kenia ligt, kan het er flink koud zijn, vooral 's nachts. Een kampvuur is dan geen overbodige luxe.



David maakt een kampvuur

## School in Gurube

Een aantal scholen in Barneveld financieren de bouw van een school in het plaatsje Gurube, ongeveer een uur rijden met de auto van waar wij wonen. De kinderen krijgen nu les onder een boom of onder een grasdak op palen (zie foto hiernaast).

Mirjam is de laatste tijd twee keer op bezoek geweest in Gurube en zag de vooruitgang bij de bouw van de school met eigen ogen (zie foto's hiernaast). De gemeenschap van Gurube heeft zelf de stenen gebakken voor de school. Iedereen moest meehelpen of een financiële bijdrage geven. Op die manier wordt het een school van henzelf!



### Adressen

**Familie Haasnoot**

**Desta en David Haasnoot,**  
c/o St. Andrew's Senior School

**E-mailadressen:**

**Website & foto's:**  
[www.jaap-haasnoot.nl](http://www.jaap-haasnoot.nl)



**Ds. Peter Gai Luak is hoofd van de Presbyterian Church of South Sudan. Tijdens de politieke onrust in december stond hij bij de poort van het terrein van de kerk in Malakal. Daar hadden 2000 mensen een schuilplaats gevonden.**

**Tegen elke bezoeker zei ds. Peter: 'Als je op zoek bent naar een vriend, laat dan je wapen hier achter en ga naar binnen. Als je op zoek bent naar een vijand, draai dan om, want hier zijn geen vijanden'.**

**Op het kerkterrein verblijven Nuer, Dinka, Anuak, Murle en Shilluk. Er zijn daar geen vijanden.**

## **Van de Thuisfrontcommissie (TFC)**

Ook in deze eerste nieuwsbrief van 2014 weer een stukje van ons als thuisfrontcommissie.

U kon in de vorige nieuwsbrief lezen over de **oliebollenactie** die wij als TFC samen met anderen uitvoerden. De helft van de opbrengst was voor het werk van Jaap en Mirjam. Deze actie is heel goed verlopen en heeft 685 euro voor Jaap en Mirjam opgebracht!

We schreven al eerder over de grote **donateursactie** die we vanaf eind maart hopen te gaan houden. We willen bestaande giftgevers en donateurs vragen om een extra bijdrage voor een periode van twee jaar. Daarnaast willen we nieuwe donateurs werven. We zijn heel blij dat Hanneke van de Put ons als thuisfrontcommissie hierbij helpt! Wilt u bidden dat deze actie goed verloopt en dat veel mensen willen bijdragen aan het werk van Jaap en Mirjam?

Tot slot willen we u natuurlijk vragen om vooral voor Jaap en Mirjam en hun kinderen in Kenia en in Nederland te blijven bidden. En laten we ook bidden om vrede voor Zuid-Soedan!

Een hartelijke groet van Marijn ten Brinke, Erna van den Brink, Matthijs de Jong, Hanneke van de Put en Willemijn Brink.

### **Meedoen!**

Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede uitgezonden naar Zuid-Soedan.

