

## zondag 4 november

*...om met blijdschap vervuld te worden.*

2 Timotheüs 1:4b

Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten? Of vinden we dat niet zo heel belangrijk?

De apostel Paulus zou zijn jonge medewerker Timotheüs graag weer eens zien. Dat zou hem heel erg blij maken. Maar het ligt niet voor de hand dat hij Timotheüs snel zal zien, want Paulus zit gevangen in Rome. Daarom schrijft hij deze tweede brief aan 'zijn geliefde zoon'.

Ik woon zelf in Oeganda en wat me telkens weer opvalt is dat christenen in Afrika echt blij zijn elkaar te ontmoeten. Dat is natuurlijk niet áltijd zo, maar vaak wel. Men groet elkaar uitgebreid en wisselt nieuwtjes uit. Ook bidt men soms voor elkaar.

We gaan allereerst naar de kerk om God te ontmoeten. Om van Hem te horen en Hem te loven en prijzen. Maar bemoedigen we elkaar ook als broeders en zusters in het gezin van God? Paulus doet dat in deze brief. Hij spreekt allereerst genade, barmhartigheid en vrede van God uit over Timotheüs (in vers 2). En vervolgens dankt hij God voor zijn jonge broeder Timotheüs (in vers 3).

Doet u dat in uw gemeente? Wat is het mooi om God voor elkaar te danken en met genade over elkaar te spreken.

Lezen: 2 Timotheüs 1:1-4

Zingen: Psalm 133:1 en 3

Op Toonhoogte lied 354

maandag 5 november

*Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere...*

2 Timotheüs 1:8a

Het christelijke geloof heeft in Nederland vaak geen goede reputatie. Via de media horen we regelmatig dat religie alleen maar ellende brengt. Je zou je er haast voor gaan schamen dat je christen bent.

In Afrika is dat gelukkig anders. Veel openbare bijeenkomsten beginnen hier met gebed en het is heel vreemd als je nergens in gelooft.

Maar voor ons allemaal geldt dat we het goede nieuws van het Evangelie vrijmoedig met anderen mogen delen. Paulus herinnert Timotheüs aan het geloof dat hij van jongsaf heeft meegekregen (in vers 5). Daarbij heeft Timotheüs ook een 'genadegave' gekregen om het evangelie bekend te maken (vers 6). Ook wij mogen met Gods kracht, liefde en wijsheid dat goede nieuws delen met anderen om ons heen. Dat kan door iemand heel praktisch te helpen én door iemand te vertellen waarom je dat doet: vanwege Gods liefde voor ons.

We hoeven niet bang te zijn (vers 7). Niet bang voor mensen om ons heen en niet bang voor het lijden dat op onze weg komt.

Kwanji-Henri uit Zuid-Soedan vertelde me dat juist in het vluchtelingenkamp mensen tot geloof kwamen en dat hij ook daar doorging met het delen van het Evangelie. Hij zei: 'Juist dán geeft God kracht!'. Hoe ervaart u dat?

Lezen: 2 Timotheüs 1:5-8

Zingen: Psalm 68:14

Op Toonhoogte lied 382

dinsdag 6 november

*...en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus...*

2 Timotheüs 1:9b

Fred in Zuid-Soedan weet nog precies wanneer hij Gods roepstem hoorde. Hij was verslaafd aan alcohol en had weinig hoop dat hij zijn leven weer op de rails kreeg. Maar toen legde iemand hem duidelijk het Evangelie uit. Je zonden zijn vergeven door het bloed van Christus! Je kunt opnieuw beginnen.

Paulus laat ons zien dat onze redding bij God Zélf vandaan komt. Het is niet afhankelijk van onze eigen wisselvalligheid. Deze redding is geborgd in wat Christus voor ons heeft gedaan. De dood is niet definitief en via het geloof in Hem hebben we eeuwig leven.

Als je zó door God Zelf bent aangeraakt, dan kun je niet meer voor jezelf leven. Paulus zegt: dáárom verkondig ik het Evangelie in de hele wereld.

Hoe wordt duidelijk in óns leven dat we leven vanuit Gods verlossing? Vertellen we onze burens dat er vergeving is voor de pijn uit hun verleden? Kijken we om naar mensen in onze omgeving die eenzaam zijn?

Het leven van Fred in Zuid-Soedan kreeg een nieuwe richting toen het Evangelie voor hem duidelijk werd. Hij werd predikant en ging er zelf op uit om het goede nieuws te vertellen. Dat is geen gemakkelijke weg, maar hij geeft niet op. Alleen in Christus krijgt ons leven betekenis en richting.

Lezen: 2 Timotheüs 1:9-11

Zingen: Psalm 25:2

Op Toonhoogte lied 127

woensdag 7 november

Dankdag

*Bewaar (...) het goede pand, dat u toevertrouwd is.*

2 Timotheüs 1:14

Waar bent u en jij dankbaar voor? Wat zijn de mooie dingen waarop u terugkijkt? En wat waren de moeilijke momenten van de afgelopen tijd?

Paulus is dankbaar voor het geloof dat hij van Christus Zelf heeft gekregen. Nu geeft Paulus deze 'gezonde woorden' (vers 13) en dit 'goede pand' (vers 14) door aan Timotheüs. Paulus heeft het hier over de leer van de apostelen. Van hen weten we dat Christus voor ons gestorven is en dat Hij is opgestaan uit de dood, zodat wij eeuwig leven hebben door Hem. Timotheüs moet deze leer, deze schat, bewaren en beschermen tegen verkeerde invloeden.

We mogen vandaag dankbaar zijn dat het Goede Nieuws ook in onze lage landen is gekomen. Dat is natuurlijk al heel lang geleden gebeurd, maar dat maakt het niet minder bijzonder. Het Evangelie heeft zijn invloed gehad op de normen en waarden in onze samenleving. Onze zorg is nu dat die invloed steeds minder wordt. Laten we vandaag ook bidden dat we in die zin het goede pand bewaren.

Er zijn nog steeds bevolkingsgroepen in deze wereld die niets of weinig weten van de schat van het Evangelie. Hoe kunnen wij het zendingswerk ondersteunen zodat zij het ook horen?

Lezen: 2 Timotheüs 1:12-14

Zingen: Psalm 138:1 en 4

Op Toonhoogte lied 252

donderdag 8 november

*...wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.*

2 Timotheüs 2:1

Te vaak lezen we in de krant dat er weer een kerkgebouw wordt gesloten of verkocht. Je kunt er moedeloos van worden. Paulus heeft redenen genoeg om de moed op te geven. Hij zit gevangen (vers 16) en velen die het Evangelie hebben gehoord in Asia zijn afgehaakt (vers 15). Maar er zijn méér redenen om vol te houden. Daarom zegt Paulus tegen Timotheüs: wees sterk in Gods genade die tot ons komt in Christus Jezus (2:1). Paulus had in hoofdstuk één al duidelijk gemaakt dat onze verlossing gebaseerd is op Gods genade in Christus. Onze zonden zijn vergeven door Hem, we zijn geliefd vanwege Hem en we hebben een toekomst met God in Hem. Maar ook in onze dienst aan God zijn we afhankelijk van Gods genade. Zijn liefde geeft ons kracht om te doen wat God van ons vraagt. Dat is de enige basis om het vol te houden. Als ik de verhalen van christenen in Zuid-Soedan hoor, dan vraag ik me af: Hoe houden ze het vol? Verhalen van ziekte, van burgeroorlog en van honger. De enige reden dát ze het volhouden is de genade van God. Ondanks alles houden ze vast aan een God Die naar hen omziet (Gen. 16:13).

Lezen: 2 Timotheüs 1:15-18 en 2:1

Zingen: Psalm 98:2

Op Toonhoogte lied 182

vrijdag 9 november

*En wat u van mij gehoord hebt (...), vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.*

2 Timotheüs 2:2

Hoe is het mogelijk dat het Evangelie van Jezus Christus zich verspreid heeft over de hele aarde als we bedenken dat het begon met een handjevol discipelen? Paulus geeft ons hier het antwoord op deze vraag.

Hij geeft zijn medewerker Timotheüs de sleutel in handen voor de verspreiding van het Evangelie tot aan de uiteinden van de aarde. Daar zijn vier stappen voor nodig. Allereerst heeft Paulus het Evangelie ontvangen van Christus Zelf (1:12). Vervolgens geeft hij het door aan Timotheüs (1:13-14). Nu moet Timotheüs dit 'goede pand' weer doorgeven aan 'trouwe mensen' die – en dat is de vierde stap – het weer onderwijzen aan 'anderen' (vers 2). Zo vindt het Evangelie een weg door deze wereld.

Door de kerkgeschiedenis heen hebben we gezien dat daarbij niet alleen evangelisten en zendelingen worden ingeschakeld, maar ook 'leken', mensen die aangeraakt zijn door Gods genade.

Ook vandaag is het nodig dat we ons richten op het maken van discipelen, van volgelingen van Christus. Wat kunnen wij daarin bijdragen in ons gezin, in onze buurt, in ons land en zelfs wereldwijd?

Lezen: 2 Timotheüs 2:1-7

Zingen: Psalm 78:1 en 3

Op Toonhoogte lied 225:1, 3 en 6



zaterdag 10 november

*Houd in gedachten...*

2 Timotheüs 2:8a

Een discipel van Jezus weet van tegenslag en lijden. Wereldwijd zijn er 100 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Maar ook in Nederland wordt het steeds lastiger om christelijke keuzes te maken. Als je bij Christus hoort, dan vraagt dat om volharding en het brengt soms zelfs laster en vervolging.

Paulus weet alles van lijden en volharding. Hij schreef deze brief vanuit de gevangenis in Rome. Zijn wijze raad voor Timotheüs is: Houd in alle omstandigheden in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt! Jezus is ook 'uit het nageslacht van David' (vers 8). In die twee uitspraken zit het hele Evangelie verpakt. De Zoon van God werd mens, één van ons, om ons te verlossen. Dat deed Hij door Zijn dood aan het kruis en door Zijn opstanding. Via de weg van het lijden is er een nieuwe toekomst opengegaan voor allen die bij Hem horen.

En dat zal ook de ervaring van Zijn leerlingen zijn: als wij volharden, dan zullen we delen in Zijn overwinning (vers 11). Hoe doen we dat, volharden? Door dichtbij Christus en Zijn Woord te leven. Door telkens weer vervuld te worden met de kracht van de Heilige Geest en door Hem trouw te blijven in de keuzes die we maken.

Lezen: 2 Timotheüs 2:8-13

Zingen: Psalm 119:28 en 84

Op Toonhoogte lied 292



## zondag 11 november

*Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat.*

2 Timotheüs 2:16a

In de kerk in Zuid-Soedan waar ik werkte, was een conflict over het dragen van een stropdas. Dat klinkt onwerkelijk, maar het is waar. De ene groep vond dat een christen geen stropdas hoort te dragen, want dat is alleen maar ijdelheid. Een nederige broeder draagt geen stropdas!

Nu zal ik niet zeggen dat dit een 'valse leer' is waar Paulus het over heeft, maar het leidt wel tot nutteloze discussies. We weten niet precies wat nu die 'dwaalleer' was waar Paulus zich tegen verzette, maar het resultaat is duidelijk: het leidt ons af van de 'gezonde leer' en van de redding in Christus.

Ook in onze tijd wordt er van alles verkondigd dat ons afleidt van waar het werkelijk om gaat in het leven met God. Het is belangrijk dat we blijven staan op het fundament van wat ons is overgeleverd door de apostelen.

Paulus geeft ons in vers 19 twee kenmerken om te weten wie er bij Christus horen. De Heere weet wie bij Hem horen, dat is de binnenkant. Maar wij kunnen alleen de buitenkant zien: als iemand een discipel van Jezus is, dan blijkt dat ook uit zijn 'handel en wandel'.

Nutteloze discussies leiden ons af van de kern. De kern is dat we met woorden en daden laten zien wat het betekent om christen te zijn.

Lezen: 2 Timotheüs 2:14-19

Zingen: Psalm 51:5

Op Toonhoogte lied 382

maandag 12 november

*...want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden...*

2 Timotheüs 3:9b

Je hoort soms iemand zeggen 'In wat voor tijd leven we?'. Het is geen echte vraag, want het antwoord is dat we in een tijd leven waarin veel mensen maar doen wat ze willen.

Paulus schetst ons in dit gedeelte geen prettig plaatje. Hij heeft het over de 'laatste dagen' (vers 1), maar die periode is voor hem al aangebroken met de komst van Christus naar deze aarde. Ook wij leven nu in de laatste dagen. De ongehoorzaamheid, hoogmoed en liefdeloosheid van mensen zal toenemen en nu al zien we hoe het is als mensen zonder God leven.

In het vervolg van dit hoofdstuk zal Paulus duidelijk maken hoe we wél moeten leven in deze periode vóór de wederkomst van Christus. Maar nu bepaalt hij ons erbij dat we zonder Gods Woord als onze richtingwijzer op een dwaalspoor terecht komen.

Onze cultuur vertelt ons dat als iets 'goed voelt' dat het dan ook goed is. Paulus heeft daar weinig vertrouwen in: mensen zijn meer liefhebbers van zichzelf dan van God. Wij kunnen onze cultuur niet veranderen. We kunnen wel oplettend zijn en telkens weer de 'weg van de rechtvaardigen' kiezen en de 'weg van de zondaars' links laten liggen (Psalm 1).

Lezen: 2 Timotheüs 3:1-9

Zingen: Psalm 1:1 en 2

Op Toonhoogte lied 1

dinsdag 13 november

*...opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.*

2 Timotheüs 3:17

Hoe kan een gewoon mens volmaakt zijn? Is dat niet een onmogelijkheid voor zondaren?

Eerder heeft Paulus ons laten zien hoe een leven zonder God eruit ziet (vers 1-9). Dat is niet fraai. Nu roept Paulus Timotheüs opnieuw op om hem na te volgen. Dat kan Paulus zeggen omdat hij op zijn beurt Christus navolgt. Die navolging gaat niet zonder lijden en vervolging gepaard (vers 12). Het ziet er zelfs naar uit dat de situatie erger wordt (vers 13). In deze donkere tijd is het Woord van God ons houvast.

Als we de Bijbel lezen, bestuderen en daaruit leven, dan blijven we op de rechte weg. Paulus zegt het nog sterker: het doel is dat we volmaakt worden, tot elk goed werk volkomen toegerust (vers 17).

Wij zijn niet volmaakt in de zin dat we geen zonde meer doen. De Bijbel leert ons duidelijk dat we zondaren blijven die moeten strijden tegen de zonde. Wat Paulus in vers 17 wil benadrukken is dat we door de invloed van Gods Woord bruikbaar worden voor Gods werk.

Als je leeft volgens je eigen gevoel, dan leef je voor jezelf. Als je leeft volgens de Schriften, dan leef je tot eer van God en ten dienste van je naaste.

Lezen: 2 Timotheüs 3:10-17

Zingen: Psalm 119:53

Op Toonhoogte lied 54

woensdag 14 november

*Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen kunnen verdragen...*

2 Timotheüs 4:3a

In Afrika verslaat het welvaartsevangelie zijn duizenden. Net als wij, willen mensen in Afrika een goed leven en genoeg geld voor hun bestaan. Als er dan een voorganger is die zegt dat God je rijk zal zegenen als je éérst wat aan God geeft, dan klinkt dat te mooi om waar te zijn. Velen worden zo misleid en geven hun laatste geld weg aan de kerk met de hoop méér terug te krijgen. Maar al snel blijkt de belofte een leugen te zijn. Ook in de tijd van Paulus trokken zogenaamde 'leraren' volle zalen met een aantrekkelijke boodschap. Deze dwaalleraren vertellen mensen 'wat het gehoor streelt' (vers 3).

Paulus roept Timotheüs op om door te gaan in zijn bediening: weerleg, bestraf en vermaan, maar wel met geduld en onderwijs (vers 2). Gelukkig zien we in Afrika ook veel kerken en voorgangers die – net als Timotheüs – dit welvaartsevangelie weerleggen en zich houden aan de leer van de apostelen.

Voor ons geldt de oproep om nuchter te blijven (vers 5). Als ons geloof vast verbonden is aan Jezus Christus, dan worden we niet zo snel aan het wankelen gebracht. Dan doen we gewoon ons werk en zoeken we gelegenheden om het Woord met anderen te delen.

Lezen: 2 Timotheüs 4:1-5

Zingen: Psalm 65:1 en 2

Op Toonhoogte lied 215

donderdag 15 november

*Ik heb de goede strijd gestreden.*

2 Timotheüs 4:7a

We denken niet zo graag na over de dood. Natuurlijk niet. We willen leven. Toch kan niemand ontsnappen aan de dood. Paulus weet dat en hij kijkt met vertrouwen vooruit naar dat moment.

In Zuid-Soedan heb ik geleerd dat de dood dichtbij is. Een keer ontsnapte ons buurmeisje van drie jaar op het nippertje aan de dood. De ene dag was ze gezond, de volgende nacht had ze gevaarlijke koortsstuipen door malaria. Gelukkig werd ze door onze grote Heelmeester genezen. Deze ervaring leerde me dat we altijd voorbereid moeten zijn op het sterven.

Paulus weet dat zijn einde nabij is en hij kan terugkijken op een leven in gehoorzaamheid aan God (vers 7). Als hij vooruit kijkt, voorbij de dood, dan ziet hij een rechtvaardige Rechter die hem ontvangt met een prijs: de krans van de rechtvaardigheid (vers 8). Dit alles uit genade alleen (1:9).

Ik hoop dat we deze woorden van Paulus voor onszelf kunnen nazeggen. Als we dat moeilijk vinden, dan kunnen we nu het roer nog omgooien. Alleen een leven in gehoorzaamheid aan God geeft echte voldoening. En wat is er mooier dan deze woorden te horen uit de mond van de Koning: "Kom, gezegenden van mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is.." (Mattheüs 25:34).

Lezen: 2 Timotheüs 4:6-8

Zingen: Psalm 27:7

Op Toonhoogte lied 399

vrijdag 16 november

*Breng, wanneer u komt, de reismantel mee (...) en de boeken, vooral de perkamenten.*

2 Timotheüs 4:13

Waarom staan deze verzen eigenlijk in de Bijbel? Ze klinken niet erg geestelijk. Paulus vraagt Timotheüs: 'Als je deze kant op komt, neem dan alsjeblieft die goede jas van me mee en ook m'n boeken. Die mis ik erg'. Wat moeten wij hiermee?

Het christelijke geloof is niet iets wat losstaat van het alledaagse leven, integendeel. Het gaat God om déze wereld. Hij is de Schepper en Onderhouder. Hij wil herstellen wat kapot gegaan is door de zonde.

De apostel Paulus is een gewoon mens van vlees en bloed, maar hij liet zich inschakelen in Gods zending om de heidenen met het Evangelie te bereiken. Paulus werd teleurgesteld in mensen (vers 10) en hij had daarom juist ook medewerkers nodig die hem hielpen en bemoedigden (vers 11). Dit geldt nog steeds in het zendingswerk: er zijn tegenslagen en zendingswerkers hebben ondersteuning nodig.

Dit gedeelte is dus eigenlijk heel 'geestelijk', want het gaat om Gods werk waarbij gewone mensen worden ingeschakeld. Dan gaat het niet alleen om zendingswerk verder weg, maar ook om wat God doet in onze buurt en woonplaats. We kunnen bidden voor predikanten en evangelisten en hen bemoedigen met een goed woord of met praktische hulp. Zo zijn we allemaal betrokken bij Gods zending in deze wereld.

Lezen: 2 Timotheüs 4:9-13

Zingen: Psalm 67:1 en 3

Op Toonhoogte lied 389

zaterdag 17 november

*...de Heere zal (...) mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk.*

2 Timotheüs 4:18a

Het einde is nabij. Aan het slot van deze brief schrijft Paulus over de tegenstand die hij ervaart en zijn komende sterven. Paulus zit gevangen in Rome en hij staat er alleen voor. Toen hij zichzelf moest verdedigen voor de rechter waren zijn vrienden te bang om naar de rechtbank te komen (vers 16). Gelukkig kan Paulus zeggen: 'de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven' (vers 17).

Paulus is meerdere keren in zijn leven in gevaar geweest en aan de dood ontsnapt. Maar God spaarde hem telkens weer zodat hij zijn taak kon volbrengen.

Ook nu nog doen zendelingen hun werk soms in moeilijke omstandigheden. Als het licht van het Evangelie in een donkere plaats gaat schijnen, dan doet satan er alles aan om dat licht weer te doven. Daarom is het gebed voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk zo belangrijk.

Paulus is niet bang voor de dood. Hij weet dat God hem zal bevrijden en dat hij in mag gaan in het hemelse Koninkrijk (vers 18). Wat een vooruitzicht!

We zien mét Paulus uit naar de komst van Gods Koninkrijk in volheid en bidden: Uw wil geschiede, zoals nu al in de hemel, en straks ook op deze aarde!

Lezen: 2 Timotheüs 4:14-22

Zingen: Gebed des Heeren: 1 en 3

Op Toonhoogte lied 542