



Terugblikken en vooruitkijken

Jaap en Mirjam Haasnoot aan het werk op de predikantenopleiding in Kajo-Keji, Zuid-Soedan.



Mirjam en Jaap Haasnoot werkten vijf jaar in Zuid-Soedan. Ze gaven les aan een kleine predikantenopleiding van de Anglicaanse kerk in Kajo-Keji. Mirjam gaf vooral het vak Engels en Jaap diverse theologische vakken. Sinds januari wonen Jaap en Mirjam in Kampala, Oeganda. Jaap is regiocoördinator voor de GZB in oostelijk Afrika geworden en Mirjam geeft les op een internationale christelijke school. Jaap gaat nog regelmatig terug naar Kajo-Keji als gastdocent.

“Ik was erbij op 9 juli 2011 toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd. Het was een hoopvolle, indrukwekkende gebeurtenis. Het nieuwe volkslied sprak over Zuid-Soedan als een land van vrede en harmonie. Maar een paar jaar later gaat het mis. Opnieuw breekt een gewelddadig conflict los en de bevolking leeft weer in angst. Ik kan niet ontkennen dat je er soms moedeloos van wordt. Maar ook in die situatie gaat God door met Zijn kerk en vinden mensen kracht in de boodschap van het Evangelie.

Nu wij nieuwe taken krijgen is het goed om de balans op te maken van onze bijdrage aan de opleiding van kerkleiders in Kajo-Keji in de afgelopen vijf jaar. Veel is daarbij niet uit te drukken in tastbare resultaten: een mooi gesprek tijdens de les over de betekenis van het evangelie in ons leven, wederzijdse herkenning over culturele grenzen heen, samen eten, lachen of een spel spelen.

Beter preken

De meeste tijd brachten we samen met studenten door in het klaslokaal. Door Mirjams lessen leerden de aanstaande predikanten beter Engels zodat ze effectiever kunnen communiceren in die taal en zodat ze ook meer toegang hebben tot theologische boeken. Ik heb allerlei theologische vakken gegeven. Bij een aantal studenten

heb ik gezien dat ze beter zijn gaan preken en dat ze ook meer zijn gaan begrijpen van de Bijbelse boodschap.

Verder hebben we samen met anderen twee boekjes in de lokale Bari-taal gemaakt. Het eerste boekje is een beknopte concordantie om mensen te helpen bij bijbelstudie en het tweede is een boekje met 52 bijbelstudies die in groepsverband kunnen worden gedaan.

Kerk brengt verandering

De kerk is een factor van betekenis in Zuid-Soedan. Naast de verkonding van het Evangelie, bouwt de kerk scholen, klinieken en helpt ze bij conflictoplossing. Anders dan in het Westen heeft de predikant in Afrika vaak een belangrijke rol in de (dorps-) gemeenschap. Het opleiden van predikanten en kerkleiders heeft dus – meer dan in Nederland – betekenis voor de bredere samenleving. En dat brengt me bij mijn nieuwe taak als regiocoördinator van de GZB in oostelijk Afrika. Ik ga contacten onderhouden met partners en werkers van de GZB in deze regio met het doel om de groeiende kerk daar te ondersteunen. Dat kan heel concreet zijn in het zoeken naar geld voor een bepaald project of naar een Nederlandse zendingswerker voor een bepaalde taak. Dit alles gaat samen met het gebed dat ‘Uw Koninkrijk kome’, in Zuid-Soedan, in Nederland en in deze wereld.” ◀

In verband met het vertrek van Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan zoekt de GZB een nieuwe docent voor de theologische opleiding in Kajo-Keji. Kijk op gzb.nl/vacatures.

