



'Dus als je niet gelooft, ga je naar de hel?'

5 lastige vragen van een niet-christen

Lastige vraag 1

Iedereen gelooft toch op z'n eigen manier in God? Wat is daar mis mee?

Wat bedoelt de vragensteller eigenlijk? Hoe ziet hij de verschillen tussen godsdiensten? Want eigenlijk is dat de stelling waarop jouw reactie wordt gevraagd: alle godsdiensten zijn gelijk. Probeer goed naar mensen te luisteren en te ontdekken wat ze echt willen zeggen. Wees daarbij niet bang om een aantal verhelderende vragen te stellen. Het klinkt niet zo gek dat alle godsdiensten uiteindelijk hetzelfde zijn: alle gelovigen bidden, geven aan de armen, lezen een heilig boek en houden zich aan de regels van het geloof. Men zegt dan: laat maar eens zes blinde mensen voelen hoe een olifant eruit ziet. Elk van de zes kan maar een klein stukje van de olifant voelen en niemand kan zich een beeld vormen van de héle olifant. Zo hebben we allemaal maar een klein stukje van de ene puzzel van wat geloven is en niemand kan zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft. Toch klopt dit verhaal niet. Als je heel oppervlakkig naar de verschillende godsdiensten kijkt, lijken ze wel hetzelfde, maar als je dieper gaat, dan merk je (te) veel verschillen. Daarnaast geloven we als christenen dat God ons zélf in de Bijbel heeft duidelijk gemaakt wie Hij is en wat Hij van ons vraagt.

Het kan je zomaar gebeuren, tijdens een voetbaltraining of op school. Iemand vraagt je: 'Wat is er nou zo bijzonder aan jouw geloof dat je daar zoveel tijd in steekt?' De tijd dat het christelijke geloof vanzelfsprekend was in onze samenleving, is voorbij. En dat is eigenlijk maar goed ook, want het christelijke geloof is te mooi om daar nonchalant mee om te gaan. Maar dan moeten we wel weten wát we geloven en waarom! We kijken naar vijf vragen die niet-christenen met regelmaat stellen over het christelijke geloof.

Lastige vraag 2

Waarom zijn christenen zo zeker over wat ze geloven?

Is dat eigenlijk wel zo? Je hoeft niet op elke vraag meteen antwoord te geven, je mag de vraag best ter discussie stellen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je christenen kent die niet zo zeker zijn over hun geloof, dat zij ook twijfelen. En wat bedoelt de vragensteller eigenlijk met 'zeker'? Vindt hij christenen opdringerig? Vindt hij ze irritant omdat ze stabiel in het leven staan? Je zou iets kunnen zeggen over zekerheid in de Bijbel. Als christenen arrogant overkomen, dan is dat fout. De zekerheid van christenen is dat God te vertrouwen is, dat Hij doet wat Hij zegt. Dat zie je in de geschiedenis van Israël en misschien kun je daarbij ook een voorbeeld uit je eigen leven geven. Ook christenen zijn niet altijd zo zeker over hoe God werkt, maar wél dat Hij het goede met mensen voor heeft.

Lastige vraag 3

Waarom is Jezus uniek? Is Hij anders dan Mohammed of Boeddha?

Het is prachtig als mensen over Jezus beginnen. Juist als ze Jezus als een 'struikelblok' zien, dan betekent het dat ze bij de kern van het christelijke geloof komen. Als mensen de woorden en daden van Jezus bestuderen, kunnen ze tot verschillende conclusies komen. De bekende schrijver C.S. Lewis zette drie uitkomsten scherp naast elkaar: Jezus was of een leugenaar, of gek of onze Heer en God. Het mooie van deze drie opties is dat mensen moeten kiezen. Het evangelie is niet vrijblijvend. Tegelijk moet je voorzichtig zijn met deze logische redeneringen. Het hangt van de persoon en de situatie af of mensen hierdoor aangesproken worden. Dan blijft natuurlijk nog steeds staan dat Jezus écht uniek is. Hij nam onze straf op zich. Het is mooi als je dit met eigen woorden kunt doorgeven.

Lastige vraag 5

Waarom geloof jij eigenlijk in Jezus?

Dit is een geweldige vraag! Nu kun je iets van jezelf laten zien. Het gaat er vooral om dat je antwoord echt is. Het maakt niet uit als je daarbij niet helemaal goed uit je woorden komt. Probeer persoonlijk en concreet te zijn, niet vaag of algemeen. Bijvoorbeeld: 'Toen het een tijdje niet goed met me ging, dacht ik dat Jezus me in de steek had gelaten. Maar juist in die moeilijke periode heb ik ervaren dat Hij er voor me is. Dat kan ik niet bewijzen, maar het was zó duidelijk dat ik er niet aan twijfel.'

Lastige vraag 4

Dus als je niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel?

Als mensen het woordje 'dus' gebruiken, moet je opletten. Klopt deze conclusie wel? Praat daar over door: hoezo 'dus'? Dit is ook voor christenen een moeilijke vraag. Zeg dat maar gewoon. Er zijn ook christenen die niet in een hel geloven. Toch is de Bijbel duidelijk over het lot van mensen die ervoor kiezen tegen God in te gaan. Christenen geloven in een God die liefde is én rechtvaardig oordeelt. Het oordeel is dan ook aan God, daar gaan mensen niet over. We weten wel dat Gods liefde enorm groot is en dat we zijn bedoeld voor een leven mét God. C.S. Lewis zei: iedereen die in de hel is, heeft daar zélf voor gekozen. En dan wordt de vraag aan de ander opeens: waarom zou je voor de hel kiezen?

Jaap Haasnoot

TIPS!

Tips voor ontmoetingen met niet-christenen

Om op bovenstaande vragen in te gaan, moet je wel contact hebben met niet-christenen. Hoeveel niet-christelijke vrienden heb je eigenlijk? Voor veel christenen geldt dat ze maar weinig niet-christelijke contacten hebben. Als je christelijk onderwijs hebt gevolgd en veel mensen via de kerk kent, dan is dat zo. Gelukkig zie ik dat jongeren in deze tijd ook vrienden hebben buiten het 'christelijke wereldje', maar dit blijft wel iets om je bewust van te zijn. Een paar tips voor leuke contacten met niet-christenen:
→ Ga sporten op het sportveldje in de wijk, doe eens gek en houd een bijbelstudie bij McDonalds of geef je op voor een activiteit van het buurthuis. Want de kerk is er niet voor zichzelf, maar voor de wereld!

- Het is een valkuil dat je contacten zijn bedoeld om anderen te bekeren. Dat laatste is Gods werk. Het zou mooi zijn als je anderen wilt leren kennen om wie ze zijn.
- De liefde van Jezus moet je voorleven. Als je kunt laten zien wat dat betekent in jouw leven (juist op momenten dat het niet zo lekker gaat), dan gaan niet-christenen de waarde ervan ontdekken. Een gesprek over de inhoud en betekenis van je geloof is goed, maar niet het enige.
- Geniet zelf van de contacten met niet-christenen. Je gaat zelf weer scherper zien wat en waarom je eigenlijk gelooft. Laat de ander ook gerust kritisch zijn en blijf eerlijk.

Meer lezen?
• Robert Doornenbal, *Ma(i)len over de wereldreligies*, Boekencentrum, 2007
• Jaap Haasnoot, *Mijn God is uniek, Jest*, 2009