

## Dag 5: Helpende handen

[Intro:] Jezus navolgen heeft ook met *doen* te maken. Als we omkijken naar onze medemens in nood, dan eren we daarmee de Heer Jezus. Helpende handen tellen zwaar mee.

[Dagtekst:] **Matteüs 25: 35 & 40**

[Body:] Het verhaal van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes is duidelijk: we moeten voorbereid zijn op de dag dat Christus terugkomt (25:1-13). En ook met het verhaal van de talenten kunnen we wel uit de voeten: stel je leven in dienst van God (25:14-30). Maar als Jezus het laatste oordeel zo sterk verbindt met het helpen van armen en vreemdelingen, dan wordt het lastiger. Het gaat toch om geloof? Is dat niet vooral een zaak van bidden, bijbellezen en de juiste keuzes maken?

Blijkbaar niet alleen. Dit hoofdstuk roept ons op tot actie: wakker zijn, je talenten inzetten en de medemens helpen. Biddende handen doen niet onder voor helpende handen. De navolging van Jezus heeft te maken met ons hart, hoofd en onze handen.

Het verrassende hier is dat 'de koning' bij zijn oordeel niet vraagt naar *wát* we geloven, maar *hóe* we geloven. Als het geloof in Jezus geen invloed heeft op je handen, op je bankrekening of op je tijdsbesteding, dan klopt er iets niet. Jezus heeft er voor gekozen om óns in te schakelen in het werk in zijn koninkrijk: handen uit de mouwen dus! Daarmee dienen we niet alleen degene die onderdak of aandacht nodig heeft, maar de Koning zélf!

[Leesvraag:] Wat is uw motivatie om de 'helpende hand' uit te steken? Speelt dit bijbelgedeelte daarbij een rol?

[Gebedspunten:] (bid en/of dank voor)

- christelijke organisaties die mensen in nood helpen wereldwijd
- het diaconale werk van uw gemeente
- christenen die een voorbeeldfunctie vervullen in hulpverlening
- goede balans tussen biddende en helpende handen

## Dag 7: Zegenende handen

[Intro:] Wat werkt de zegen van Jezus uit in ons leven? Als er een verband is tussen gezegend worden en getuige van Jezus zijn, hoe werkt dat dan?

[Dagtekst:] **Lucas 24:50**

[Body:] Jezus laat zijn leerlingen niet alleen achter. Ze zien Hem naar de hemel gaan met zegenende handen. Zijn liefde en nabijheid blijft bij hen, maar hoe moeten ze nu verder zonder hun Heer? In het tweede boek van Lucas, Handelingen, krijgen de leerlingen de opdracht om getuige van Jezus te zijn (1:8). Er lijkt in de bijbel een verband te bestaan tussen gezegend worden en tot zegen zijn voor *anderen* (vgl. Gen. 12:1-3 en Psalm 67). De zegen van God is niet alleen bedoeld voor persoonlijke genezing en vervulling, maar het heeft een uitstraling naar buiten toe (vgl. Lucas 24:53).

Na de hemelvaart van Jezus wachten de gezegende leerlingen op de vervulling met de Heilige Geest. Die vervulling brengt de kracht die ze nodig hebben om de wereld in te gaan met de boodschap van de levende Heer. Wat doen wij met de zegen van Jezus en de kracht van de Heilige Geest? Houden we die voor onszelf of zegenen we anderen daarmee? Onze woorden en onze daden kunnen mensen zegenen. Als we bidden om de zegen van onze Heer, dan ontvangen we ook een opdracht om tot zegen te zijn voor de wereld om ons heen.

[Leesvraag:] Op welke manieren kunnen we de zegen van Jezus doorgeven?

[Gebedspunten:] (bid en/of dank voor)

- evangelisatiewerk dichtbij (Jeruzalem) en verder weg (Samaria)
- zendings- en ontwikkelingswerk (uiteinden van de aarde)
- bid voor visie in de plaatselijke gemeente om zegen te verspreiden
- bid voor kracht voor missionaire werkers wereldwijd
- dank voor de groei van de Kerk van Christus wereldwijd