

Gereformeerde identiteit & zending: bijbelstudie Psalm 103

Ik schrijf dit vanuit mijn ervaring als zendingswerker in Oostelijk Afrika. Ik heb ervoor gekozen om niet in allerlei literatuur te duiken, maar juist te bedenken hoe ik *in de praktijk* zendingswerker ben met een gereformeerde identiteit of achtergrond. Daarbij gaat het volgens mij (opnieuw: in de praktijk) om accentverschillen. Het is niet zo dat wij als gereformeerden het alleenrecht hebben op deze visie op Bijbel en geloof. Die wordt op bepaalde punten door anderen gedeeld (door anglicanen, baptisten en luthersen bijvoorbeeld). En dan zeg ik er ook nog even bij dat ik uitga van een brede interpretatie van gereformeerd-zijn.

Zonder volledig te willen zijn, kom ik dan tot de volgende punten:

1. De **Bijbel** is **bron** en **norm** voor heel het leven.
2. **Verbond** en **Koninkrijk** zijn richtinggevend in het verhaal van de Bijbel.
3. **Gods eer** is allesbepalend en de mens kan zichzelf niet redden.
4. Er moet een gezonde verhouding zijn tussen **Woord** en **Geest**.
5. **Kerk** en **overheid** hebben een eigen verantwoordelijkheid. We hebben geleerd van ons verleden.
6. We proberen Bijbelse **gerechtigheid** gestalte te geven in onze wereld.

Vraag: Hoe kun je (sommige van) deze punten concreet maken in de situatie waarin jij werkt?

Bijbelstudie: Psalm 103

Ik heb expres gekozen voor een psalm. Het zou prachtig zijn als we onze gereformeerde identiteit vooral zouden kunnen vertalen in een focus op de glorie van God.

We zien een weldoordachte structuur in deze psalm: van de lofprijzing om wie God is, kijken we naar de nietige mens en vandaaruit opnieuw naar de eeuwige God wiens Naam alle lof en eer verdient.

- 1-2 Lofprijzing
- 3-13 Wie God is en wat Hij doet
- 14-16 De mens is klein en broos
- 17-19 Wie God is en wat Hij doet
- 20-22 Lofprijzing

Gespreksvragen:

1. Wat is je favoriete vers in deze psalm en waarom?
2. Er komen heel wat Bijbelse kernwoorden voor in deze psalm (zoals: lofprijzing, goedertierenheid, verbond, koninkrijk, gerechtigheid). Welk kernwoord zouden we in deze tijd nadruk moeten geven en waarom?
3. In bepaalde gereformeerde kringen vinden we een nogal negatief mensbeeld. Dat lijkt bevestigd te worden in de verzen 14-16. Hoe lees jij deze verzen in de context van de hele psalm?
4. De psalm begint met de gelovige die God prijst en eindigt met allesomvattende lofprijzing van Gods naam in hemel en op aarde (20-22). Hoe krijgt deze lofprijzing gestalte in ons leven en ons werk?

[Jaap Haasnoot, februari 2016]