



GOD IS GEEN TOM-TOM

Wat wil God met mijn leven?

Massa's mensen zouden er voor in de rij staan. Zo'n *ik-vertel-je-wat-je-moet-doen-tom-tom* wil iedereen wel hebben! Maakt niet uit wat het kost. Bij elke beslissing krijg je het juiste antwoord voorgeschoteld. Dit is de opleiding die je moet gaan doen en daarna stap je in dat carrière-traject. Zij is de perfecte levenspartner voor jou en beleg je geld vooral in die sector. Verstand op nul en er gewoon helemaal voor gaan. Succes verzekerd.

De realiteit is anders. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Want dit *science fiction*-scenario zou de mens in een robot veranderen. Maar dat is niet wat de Schepper van hemel en aarde voor ogen had toen Hij de mens schiep. Hij maakte mensen die de vrijheid hebben om te kiezen. We kunnen God groot maken in ons leven, maar we kunnen ook onze eigen weg gaan, bij Hem vandaan. God wil natuurlijk graag dat we Hem eren met ons leven, dát is Zijn diepste verlangen (zie bijvoorbeeld Efeze 1:5-6).

Vrijheid

Die vrijheid om te kiezen, roept wel een aantal vragen op. Welke keuzes moet ik dan maken als ik voor God wil leven? Hoe weet ik nou wat God van me vraagt als het gaat om m'n schoolkeuze of over verkering? Heeft onze hemelse Vader iets te maken met hoe ik m'n geld uitgeef of wat ik op zaterdagavond doe? Vragen genoeg! De Bijbel vertelt ons dat de Heere God Zijn mensen niet in de kou laat staan als het gaat om leiding (tegenwoordig zouden we dat *coaching* noemen). Psalm 32 zegt: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog' (vers 8, NBV). En in het evangelie van Johannes belooft Jezus de leerlingen: 'De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid', (vers 13, NBV). Hoe werkt dat nu concreet, die leiding van God in je leven?

Relatie

Dan moeten we beginnen met de basis en dat is het woord *relatie*. Alleen als we een levende relatie met God hebben door Jezus Christus, kunnen we weten wat de Heere God van ons wil. Jezus gebruikt het beeld van schapen en een herder: 'Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij' (Joh. 10:27). Zoals schapen de vertrouwde stem van hun herder horen en volgen, zo gaan wij de stem van Jezus herkennen en vertrouwen als we Hem volgen. Je moet bij de kudde van de Goede Herder horen om te weten hoe Zijn stem klinkt! De stem van een goede vriend of vriendin herken je altijd. Die stem is uniek. En in een hechte vriendschap of in een goed

huwelijk ken je elkaar zo door en door, dat je ongevraagd al bijna zeker weet wat de voorkeur of keuze van de ander is. Zou het zo ook niet werken in onze relatie met God?

Vernieuwd denken

Bij die basis hoort ook het woord uit Romeinen 12: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is' (vers 2, NBV). Paulus is hier nogal duidelijk: als we willen weten wat God van ons wil, dan moeten we onze gezindheid (andere vertaling: ons denken) *vernieuwen*. Dat houdt in dat we ons niet aanpassen aan de wereld, maar ons door Gods Geest laten vullen. Anders gezegd: we gaan dan met Gods liefde naar de mensen en de wereld om ons heen kijken. Het ontdekken van Gods wil voor jouw leven begint dus met de woorden *relatie* (Zijn stem herkennen) en *vernieuwing* (met Zijn ogen kijken).

Gods Woord

Helpt dit je nu verder als het gaat om het kiezen van bijvoorbeeld een opleiding? Ik denk het wel. In die relatie met God en het verlangen om Zijn wil te ontdekken, ga je aan de slag met Zijn Woord, de Bijbel. Door te lezen in de Bijbel, ga je méér begrijpen wat God van je wil en wat Zijn plan is met deze wereld en met jou (zie bijvoorbeeld 2 Timotheüs 3:16). Dan bedoel ik niet per se dat je een tekst leest die helemaal op jouw situatie van toepassing is (al kan dat wel), maar meer dat Gods Geest je steeds meer laat zien van wie die Goede Herder is en dat je Zijn stem steeds beter leert herkennen. Zo kan het zijn dat Gods zorg voor armen en weduwen je raakt en dat je je afvraagt: zou ik iets in die richting moeten gaan doen? Het kan ook zijn dat je je al lezend afvraagt hoe evangelisten en zendingen financieel ondersteund kunnen worden. Als jij een goed bedrijf op zou zetten, zou je daarmee evangelisatiewerk kunnen ondersteunen! Heel veel christenen kunnen je vertellen dat de Bijbel hen richting heeft gegeven in hun leven.

Ontspannen

Daarbij is duidelijk dat wat wij begrijpen als leiding van God, nooit tegen de Bijbel in kan gaan. Als iemand claimt dat God hem duidelijk maakt dat hij geen belasting hoeft te betalen of met meerdere vrouwen een relatie kan hebben, dan is dat zeer zeker niet Gods wil, simpelweg omdat het tegen de Bijbel ingaat! Daarom is de vernieuwing van denken zo belangrijk. De Heilige Geest heeft daar alles mee te maken. Hij zal ons helpen om met de ogen van de Heere God te kijken. Vanuit die basis kunnen we met vertrouwen in het leven staan.

Elke dag nemen we heel veel beslissingen, kleine en grote: wat zal ik aantrekken? Neem ik de bus of de fiets? Hoeveel geld geef ik uit aan cd's? Ga ik naar de bijbelstudie of blijf ik thuis om tv te kijken? Er zijn maar heel weinig mensen die in elke situatie op een 'bijzonder woord van de Heere' wachten! In de praktijk maken we een keuze gebaseerd op wat God van ons vraagt. En dat is soms duidelijk en soms moeilijk te bepalen. Maar als we vertrouwen op Gods Geest, dan mogen we ontspannen leven en beslissen. Het gebed om de vernieuwing van ons denken en de vervulling van Gods Geest is daarbij onmisbaar.

Hij gaat voorop

Hoe zit het dan met logisch nadenken, het analyseren van de omstandigheden en wijze raad van anderen? Je zou dom zijn als je géén gebruikt maakt van je verstand en het advies van mensen om je heen. Maar, dat kunnen ook factoren zijn die je op een dwaalspoor brengen. Als de bekende zendeling Hudson Taylor (19^e eeuw) naar het goedbedoelde advies van de mensen om hem heen had geluisterd, dan had het evangelie nooit de binnenlanden van China bereikt! Ons verstand, de situatie en goed advies kunnen Gods leiding onderbouwen, maar zijn los daarvan vaak lastige richtingwijzers.

De Heere God heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om keuzes te maken. De belangrijkste keuze is om helemaal voor Hem te leven en Hem te vertrouwen. Vanuit die basiskeuze wil Hij ons *coachen* door het leven heen. Dat is soms spannend en soms lastig, maar we gaan daarbij wel achter de Goede Herder aan. Hij gaat voorop! Dat geeft heel wat meer vertrouwen dan de blikkige stem uit een tom-tom...

Jaap Haasnoot



To the point

Je wilt voor God leven, maar hoe kom je er nu achter wat Zijn wil met jouw leven is? Twee woorden zijn belangrijk bij het ontdekken van Gods leiding in je leven: 'relatie met God' (je herkent Zijn stem) en 'vernieuwing van je denken' (met Zijn ogen kijken naar je leven). Vanuit deze houding ga je aan de slag en ontdek je in de Bijbel welke richting God je opwijst.