

# Hoe kunnen we het evangelie delen met anderen?

## Verslag van een interculturele Bijbelstudie over Handelingen 17:15-32

De 'evangelisatiegroep Wekerom' (Clazina, Gerco, Jan-Dirk, Karolien en Wim) nam het initiatief voor deze Bijbelstudie. Zij bespraken dit gedeelte op zaterdagavond 24 november 2012. Op 25 maart 2013 besprak de beginnersgroep van studenten Theologie (Sula, Santos, Alex, Francis en Emmanuel) aan het Canon Benaiah Poggo College in Zuid-Soedan hetzelfde gedeelte. Hieronder een gecombineerd verslag van beide groepen. De vragen zijn van de Wekerom-groep.

### Favoriete vers

Iedereen in de Zuid-Soedanese groep koos een favoriet vers. **Emma:** vs. 32, over nieuw leven! **Francis:** vs. 30, we moeten ons keren naar het goede. **Santos:** vs. 24, de kerk is Gods tempel. God wil in ons wonen. **Alex:** vs. 22, wij moeten overal het goede nieuws brengen. **Sula:** vs. 29, interessant vers. Als wij Gods kinderen zijn, dan kan onze Vader dus niet van steen of metaal zijn!

### 15: Waarom moesten Silas en Timotheüs zo spoedig mogelijk naar Paulus komen?

**Nederland (NL):** C: Paulus was in gevaar en moest gelijk weg. Silas en Timotheüs waren zijn reisgenoten en moesten dus ook (later) mee. J: Misschien waren ze bang dat Silas en Timotheüs ook problemen zouden krijgen.

**Zuid-Soedan (ZSD):** Emma: Paulus merkte dat er openheid in Athene was en daarom zei hij tegen S. & T. "Kom hierheen", want in Berea was tegenstand.

### 16a: Waarom was Paulus geprikkeld over de afgodsbeelden?

**NL:** J: Paulus had misschien niet zoveel afgoderij verwacht en was bang dat de synagoge ook besmet was. W: Hij was verontwaardigd, omdat God niet de eer kreeg, die Hij verdient. C: Vroeger wist je niet zoveel over andere steden als nu. Voor een Jood was dit schokkend. J: Buitenlandse christenen schrikken ook als ze Amsterdam zien en noemen het Sodom en Gomorra.

**ZSD:** Fr: Omdat deze mensen Jezus niet kennen. Em: Omdat ze alle goden dienen.

### 16b: Reageren wij ook zo?

**NL:** C: Het gevaar van gewenning is aanwezig. W: Ik erger me aan de Boeddha beeldjes in Blokker en Xenos, waar een demonische sfeer hangt. C: Ik kan me kwaad maken over reclame voor een occulte film, zoals Harry Potter of occulte plaatjes, die je kunt sparen bij de supermarkt. Of over halloween. Zelfs veel scholen doen daaraan mee. J: Ik vind die beelden van de gay-pride in Amsterdam walgelijk. Het ergste is dat je de stem van christenen niet meer hoort. Moeten we daar niet naartoe gaan om daar te evangeliseren?

**ZSD:** Sula: Ja, als mensen zich aan de tradities van onze cultuur houden. Alex: I stoort me aan traditionele begrafenis-rituelen. Ik blijf wel, maar voel me er niet lekker bij. Santos: Ik vind het jammer als mensen op zondag geld willen verdienen, bijvoorbeeld met hun brommertaxi. Dan is geld je afgod geworden.

### 18: Wat is epicurisch en stoïsch?

**NL:** C: Stoïcijn: alles wordt bepaald door het lot. W: Stoïcijnen zeiden dat een wijs mens alle vreugde en verdriet van zijn schouders af laat glijden. Epicureërs zeiden dat je van alles zoveel mogelijk moest genieten. Ik denk dat die twee een tegenstelling waren. Allebei waren niet christelijk.

**ZSD:** Allen: Weten we niet. Santos: Wel duidelijk is dat ze bang zijn dat Paulus hun 'markt' overneemt.

### 19: Wat is de Areopagus?

**NL:** C: een soort theater. J: op een heuvel. G: openbare plek. W: Een soort amfitheater (Naschrift: Dit klopt niet, het was een heuvel).

**ZSD:** [Good News Bible voegt toe dat er daar een bijeenkomst van de 'city council' was.] Emma: De naam van iemand in de council? Alex: De naam van de council?

### 21: "Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen". Komt dat in onze cultuur ook voor?

**NL:** Iedereen: Ja!!! Geen enkel verschil met onze tijd.

**ZSD:** Allen: Ja, dat is bij ons ook zo. Als er bijeenkomsten zijn, dan wordt er vooral veel nieuws uitgewisseld. Als er een belangrijk iemand op bezoek komt, dan gaat iedereen daar naar toe om te horen wat hij te zeggen heeft.

### 22: Waarom vond Paulus de Atheners zo godsdienstig? Afgodsbeelden zijn toch niet godsdienstig?

**NL:** G: Hij bedoelde dat spottend.

**ZSD:** Santos: Hij wil ze uitdagen om verder te kijken en te luisteren naar de boodschap over Jezus.

### **23: Waarom hadden de mensen van Athene een altaar gemaakt voor een onbekende God?**

**NL:** C: Ze waren bang dat ze iemand vergaten. W: Paulus noemt Epimenides zowel een dichter als een profeet, waaruit blijkt dat Epimenides een echte gelovige was, hoewel zijn kennis van God beperkt was. Het is dus beslist niet waar dat het altaar voor de onbekende God opgericht was voor het geval de Atheners misschien een god over het hoofd hadden gezien. En het is heel bijzonder zoals Paulus aansluit bij het vage Godsbesef dat bij de Atheners overgebleven was.

**ZSD:** Santos: Ze kenden het Evangelie nog niet. Emma: Paulus vertelt ze over de God die Zich bekend heeft gemaakt!

Alex: Dat was een altaar waar niemand offers bracht.

### **26: Waarom "uit één bloed"? God heeft Adam toch uit het stof gemaakt?**

**NL:** J: Uit een ziel. Uit Adam en daaruit is Eva voortgekomen en daaruit het hele menselijke geslacht. W: In het Oude Testament staat dat het bloed de ziel is (Deut.12:23). Zoals het bloed in je hele lichaam zit, zit je ziel in je hele lichaam.

**ZSD:** Santos: We delen allemaal het bloed van Adam en daarom moet er eenheid zijn onder mensen. Alex: Dit zegt dat we allemaal naar het beeld van God zijn geschapen.

### **27: Is het moeilijk om God te vinden?**

**NL:** C: Ja en nee. Als je Hem kent, is Hij overal. Als je Hem niet kent, zie je Hem nergens. C: In een evangelisatiegesprek merk je de contrasten, dat een ander blind is. J: "...vinden mochten." Dus het zoeken is heel lastig zonder Jezus. Waar Hij verkondigd wordt, kun je Hem vinden.

**ZSD:** Sula: Als je hem écht zoekt, is Hij te vinden. Francis: Ja, als het evangelie wordt verkondigd. Nee, als je dat nooit hebt gehoord.

### **28: Was dit een dichter die God kende?**

**NL:** G: Volgens mij een heiden. C: Ik denk het niet, want anders had hij ze wel over Jezus verteld. J: Nee, sommige mensen zeggen: God zit in ons allemaal. W: Jawel, dit was Epimenides. Hij zocht de eer van God. Hij wordt in de brief aan Titus een profeet genoemd. Hij verdedigt in het gedicht Kretike dat de God eeuwig is. Maar Epimenides was wel een gelovige met beperkte kennis.

**ZSD:** Francis: Misschien, ik weet het niet zeker.

### **29: Wat bedoelt Paulus hier?**

**NL:** C: Ook al lijken we op God, toch is God veel groter dan wij en moeten wij hem niet eren als een mens. G: We moeten God niet door beelden eren. J: Als wij op God lijken, kan God niet een dood beeld zijn.

**ZSD:** Emma: Wij zijn in Gods beeld geschapen en moeten Zijn wil doen. Francis: Als we Gods wil doen, dan lijken we op Hem. Net zoals Jezus zei: als je Mij ziet, dan zie je de Vader. Ze waren één van wil. Allen: Dit vers is relevant voor Afrika, vooral voor mensen die de traditionele religie aanhangen en denken dat God in dingen of in de natuur zit.

### **30: Wat zijn tijden der onwetendheid?**

**NL:** J: De tijd vóór Christus. W: De kennis van God is bij veel volken weggezaakt.

**ZSD:** Deze vraag zijn we vergeten :-).

### **31: Moeten wij de mensen als eerste over de hel vertellen bij evangelisatie? Waarom wel/niet?**

**NL:** J: Het bewijs van het oordeel, is de opstanding uit de doden. Je komt uiteindelijk een keer voor God te staan. C: Is het wel logisch in de toespraak van Paulus? K: Bij de kern van het Christelijk geloof ontkom je daar niet aan. J: Hand 10:42 zegt ons om dat te vertellen. Niet als eerste, maar moet wel aan de orde komen. K: Als mensen denken dat het geloof een hobby is, begin ik er wel over. W: Mijn chef zei op een gegeven moment tegen mij: Volgens jou ga ik naar de hel. In hetzelfde gesprek zei hij ook: door jou ben ik de Bijbel gaan lezen. Hoewel hij zich ongelovig noemt. J: Jezus sprak het meest over de hel. K: Veel mensen denken: God is liefde, dus komt het wel goed.

**ZSD:** Alex: Je moet eerst over eeuwig leven praten, maar later ook over oordeel. Santos: Ja, dat is bijbels, maar niet als eerste.

### **32: Opstanding van de doden: komt dat in onze tijd nog steeds voor?**

**NL:** W: Op de Open Doors-dag in Zwolle sprak een predikant uit Bagdad. Hij vertelde hoe een moslim bij hem kwam van wie de dochter ernstig ziek in een ziekenhuis lag. De predikant bad met hem en zei: ga naar haar toe en bid onderweg telkens: Jezus, Jezus! De man ging zo naar het ziekenhuis, en toen hij daar kwam, werd hem verteld dat zijn dochter inmiddels gestorven was. Huilend trok hij het laken weg, waaronder zijn dochter lag en trok zijn dode dochter tegen zich aan, terwijl hij bad: Jezus, Jezus! Daarop ontwaakte zijn dochter uit de dood en vroeg om eten. Dergelijke wonderen komen daar meer voor.

**ZSD:** Francis: Nee, dat denk ik niet. Alex: Ik ken het verhaal van iemand die 3 dagen in het mortuarium lag en daarna rechtop zat. Maar ik weet niet of hij om te beginnen echt was gestorven. Santos: Ik ken het verhaal van een jongetje die 's morgens om 8 uur dood werd verklaard en 's middags om 4 uur weer leefde, hoewel hij aan een kant verlamd was. Maar ik weet niet zeker of hij medisch gezien overleden is geweest.

#### **Overige opmerkingen**

**NL:** G: Paulus noemt de Naam van Jezus niet in zijn preek. C: Misschien zou dat te persoonlijk zijn geweest als je spreekt over de onbekende God.

**ZSD:** Emmanuel : Anders zouden ze Paulus doden. Hij wil eerst vertrouwen wekken.

Nadat de Zuid-Soedanese groep de vragen heeft besproken, horen ze de antwoorden van de Wekeromse groep. Het valt ze op dat er zoveel overeenkomst is. Soms zijn we heel verschillend, maar soms zijn we ook heel erg hetzelfde!

*Verslag door Jaap Haasnoot op 27 maart 2013.*



Groep in Wekerom



Francis (r) en Emmanuel (l)



Sula (r) en Alex (l). Santos niet op foto.