

IMPRESSIE VAN HET VELD DOOR JAAP HAASNOOT, ZUID-SOEDAN EN MICHEL VASTENHOUT, MEXICO

Het nieuwe beleidsplan van de GZB heeft een aantal programmapunten. Het vorige nummer van Alle Volken ging over het programma Dienst. Dit nummer gaat over 'Leren en verbinden', een geheel nieuw programma. Zendingswerk vindt niet langer alleen vanuit Europa plaats. Sterker nog, Europa is nu zelf zendingsgebied, en zendingswerk is een wereldwijde beweging geworden. De GZB gelooft dat kerken en organisaties wereldwijd aan elkaar zijn gegeven om van elkaar te leren en samen te werken aan de zendingsopdracht. Een aantal GZB-zendingswerkers en -partners vertellen over van elkaar leren en samenwerken (vervolg van pagina 6, 7).

Samenwerken is ook voor elkaar bidden

Anthony Poggo is bisschop in de 'classis' Kajo-Keji van de Anglicaanse kerk in Zuid-Soedan. Deze classis heeft vrij veel buitenlandse partners. De kerk is op veel terreinen actief: evangelisatie, medische hulp, bouwen van scholen en ze heeft een eigen opleidingsinstituut. Op allerlei manieren wordt de kerk hierbij ondersteund door kerken en organisaties van buiten. Hoe ziet bisschop Poggo de samenwerking met deze partners en hoe kunnen we samen (wereldwijd) kerk-zijn?

U kent veel buitenlandse christenen. Wat heeft u van hen geleerd?

"Ik heb die contacten altijd erg op prijs gesteld. Eén van de dingen die ik van hen heb geleerd, is om op de tijd te letten en om zaken goed af te handelen. Als je dat doet in Zuid-Soedan, dan zeggen mensen: 'Je bent net een kawaja, een blanke!' Ook op geestelijk gebied heb ik veel van mijn omgang met westerlingen geleerd. Een blanke collega-docent van mijn vader op de middelbare school stimuleerde me om Bijbelverzen uit m'n hoofd te leren. Dat heeft me geholpen in m'n geestelijke ontwikkeling. Dat was in 1975 en 1976. Die Bijbelgedeelten zijn nog steeds heel belangrijk voor me."

Wat zouden wij van Zuid-Soedanezen kunnen leren?

"Westerlingen hebben vaak haast en zijn niet altijd even flexibel. Het is belangrijk om te leren geduldig te zijn en de plannen aan te passen aan de omstandigheden. Daar zijn wij goed in."

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking tussen kerken wereldwijd?

"De partners moeten er allebei van overtuigd zijn dat de samenwerking hen beiden 'iets oplevert'. Het kan niet zo zijn dat de ene partij alleen maar geeft en de andere partij alleen maar ontvangt. We hebben allemaal wel iets wat we met de ander kunnen delen en wat we van de ander kunnen leren. Daarbij vind ik het een noodzaak dat we voor elkaar bidden als partners."

Hoe kunnen we elkaar bemoedigen in het vervullen van Gods zending in deze wereld?

"De persoonlijke ontmoeting tussen mensen is hierbij van groot belang. Als we elkaar zien, spreken en samen iets doen, dan gebeurt er iets. Dan kunnen we elkaar bemoedigen in geloof en in de missie die God ons gegeven heeft. Dat lukt niet via papier. Daarom zijn wederzijdse bezoeken nodig."

