

Haasnoot Happenings

Laatste nieuwsbrief van de familie Haasnoot vanuit Ethiopië

Nieuwsbrief nr. 38 – juni 2005

"Nee, dat tafeltje is al verkocht, maar de koelbox is er nog". We zijn op moment van het schrijven van deze nieuwsbrief, volop bezig met de praktische kanten van ons vertrek: verkopen, inpakken en afscheidnemen. De emotionele kant is er ook, maar het zal nog wel even duren voordat we daar echt aan toe komen. In deze brief kijken we weer even terug en vooruit.

Shekkacho Project

Begin juni was het Shekkacho vertaalteam weer in Addis Abeba om voor de laatste keer met Jaap te werken. De nadruk lag op het werken met de computer. Omdat het team nog maar weinig ervaring heeft met computers, ging het wat langzamer dan verwacht. Het lukte dan ook niet om het geplande woordenboekje klaar te krijgen. Er werd afgesproken dat Tesfaje, Tekbaroe en Taddelle na ons vertrek weer naar de hoofdstad komen voor een computer- en vertaaltraining om met SIL collega's. Na adressen te hebben uitgewisseld, namen we afscheid. We zeiden tegen elkaar: "Moge de Heer met jullie zijn tot we elkaar weer zien!".

Afscheid Mirjam

Mirjam had een mooi afscheidsfeest op de 'Taaltoekel', de Nederlandse school voor taal en cultuur in Addis Abeba. Ze kreeg bloemen, een lied, een spel en een mooi boek over Ethiopië. De kinderen wilden haar eigenlijk niet laten gaan en daarom werd ze 'vastgebonden' met wc papier! Mirjam heeft met veel plezier op de 'Taaltoekel' gewerkt en afscheidnemen doet zeer.



Ascheid Jaap

Begin juni deed Jaap de deur van zijn kantoor op slot en leverde zijn sleutel in. Dat was moeilijker dan hij had gedacht. Er is veel gebeurd in de drie jaar dat Jaap op het SIL kantoor werkte en met het afgeven van die sleutel werd die periode afgesloten. 's Morgens hadden we een afscheidsbijeenkomst met de

kantoorstaf en werd er voor ons gebeden. Het bleek duidelijk dat Jaap een zeer gewaardeerde collega was: een harde werker met humor en relativeringsvermogen. We kregen ook cadeaus: een Ethiopisch tafelkleed en Ethiopische kleding voor het hele gezin!

Jaap heeft zijn werk nu overgedragen aan een Duitse collega. Ze werkten twee weken samen en Jaap schreef veel details op. Gedurende deze laatste weken kan Jaaps opvolger nog vragen stellen en kan Jaap nog een en ander verduidelijken.

Afscheid jongens

Onze jongens hebben gemengde gevoelens over onze terugkeer naar Nederland: het is mooi dat we daar een fiets krijgen, maar zullen de Nederlandse kinderen m'n accent niet vreemd vinden? Zal ik wel nieuwe vriendjes krijgen op school? En naar welke school ga ik eigenlijk?

Er gaat heel wat rond in die hoofdjes! David (5 jaar) zei pas: "Er gaat heel veel voor mij veranderen als we in Nederland wonen, méér dan voor jullie, want ik ben hier in Ethiopië geboren!!".



Toekomst

Over de toekomst kunnen we nog niet al te veel vertellen. We zullen over een paar weken weer precies zo op het vliegveld in Addis Abeba staan, zoals we in 1996 op Schiphol stonden: zonder huis- of autosleutels, met koffers en met tranen in de ogen vanwege het afscheid, op weg naar een onbekende toekomst. Tegelijk in de zekerheid dat er een liefdevolle hemelse Vader is die een plan voor ons leven heeft!

Een paar dingen weten we echter wel: dat we nog een vakantie in Kenia hebben en dat we 6 juli in Nederland aan komen. We hebben tijdelijke huisvesting in Renswoude gevonden en vandaaruit zullen we een allerlaatste nieuwsbrief versturen. Willen jullie alvast in de agenda noteren dat er op 4 september in de Adventkerk te Amersfoort een 'afsluitdienst' van ons werk in Ethiopië is? Een uitnodiging daarvoor volgt later nog.



Hartelijke groeten van Mirjam, Jaap, Joël, Jesse, Desta & David Haasnoot