

HAASNOOT HAPPENINGS

DE HAASNOOTJES RICHTING ZUID-SOEDAN

NUL-EDITIE | 30 APRIL 2010

Vandaag waren we even op de vrijmarkt hier in de buurt en keken we naar de tv-reportage van koninginnedag in Zeeland, maar we zijn vooral bezig met de voorbereidingen voor onze reis naar Engeland morgen. We gaan dan namelijk een cursus volgen op het *All Nations Christian College*. In dit nulnummer van onze nieuwsbrief geven we u even een hele korte update van onze voorbereidingen voor onze uitzending naar Zuid-Soedan eind augustus.

Zuid-Soedan

Laten we maar even beginnen met het waarom en het wat. We zijn onder de indruk geraakt van de groei van de kerk in Afrika en ook in Zuid-Soedan. Ondanks de vele problemen in dat land groeit de kerk van Christus daar, vaak tegen de verdrukking in. Maar numerieke groei alleen is niet voldoende en daarom willen we graag ons steentje bijdragen aan het toerusten van predikanten en kerkleiders in de 'classis' Kajo-Keji. We willen hen graag ondersteunen en bemoedigen, zodat ze beseffen dat we samen deel uitmaken van de wereldwijde kerk van Christus. Daarnaast verwachten we ook veel te leren van onze broeders en zusters in Zuid-Soedan. Het zou mooi zijn als wij dan met hun getuigenis christenen in Nederland kunnen bemoedigen. Dan is de cirkel rond!

Jaap gaat lesgeven op een predikantenopleiding van de *Episcopal Church of Sudan*, en dan in de 'classis' Kajo Keji. De kerk wil graag dat alle predikanten een theologische opleiding van ten minste 1 jaar hebben gedaan, maar daar is nu nog geen sprake van. Veel voorgangers zijn al predikant, maar ze hebben geen gelegenheid gehad om een theologische studie te volgen. De kerkleiding (zie foto van de bisschop Anthony Poggo) wil hier graag verandering in brengen. Daarom worden er op de theologische school in Kajo Keji cursussen gegeven voor nieuwe studenten, maar ook voor predikanten die al in een gemeente werkzaam zijn.

Mirjam zal iets met onderwijs aan kinderen gaan doen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat precies zal zijn, maar er zijn genoeg mogelijkheden in Kajo-Keji om leerkrachten van een basisschool te ondersteunen of om zondagschoolleiding te trainen.



Gezin

Dit betekent wel het een en ander voor onze gezinssituatie. Joël en Jesse blijven in Nederland wonen. Joël woont al op kamers in Arnhem. Jesse gaat bij de familie van der Put in Ede wonen, een gezin dat we vooral via de kerk kennen. We zijn blij en dankbaar dat zij hun huis voor Jesse willen openstellen.

Desta en David zullen naar een internationale school met internaat gaan. We hebben hen ingeschreven bij *Rift Valley Academy* en we wachten met spanning af of zij plek hebben voor deze twee Haasnootjes. Als Desta en David naar deze school gaan, dan zullen we elkaar om de 6 weken kunnen zien.

We zijn samen toegegroeid naar de beslissing om weer naar Afrika te gaan. U begrijpt dat het voor ons niet gemakkelijk is dat we (voor periodes) op verschillende plekken gaan wonen. Toch doen we het, simpelweg omdat we geloven we dat dit de weg is die we nu moeten gaan. We hebben ervaren dat onze hemelse Vader ons in dit proces leidt.

Voorbereiding

Jaap heeft deze afgelopen week afscheid genomen van zijn werk bij de EZA. Hij zal het werk en zijn collega's vast gaan missen, maar omdat we ons nu concreet gaan voorbereiden op onze taak in Soedan, zal hij daar ook weer niet heel veel tijd voor hebben. Mirjam heeft per 1 juni a.s. haar baan in het onderwijs opgezegd.

We gaan nu met z'n vieren naar het het trainingsinstituut in Engeland. Mirjam, Desta en David blijven 2 weken en Jaap plakt er nog een week aan vast. Omdat we al een poosje in Ethiopië hebben doorgebracht, is het vooral een opfriscursus en leren we nieuwe dingen over de situatie in Zuid-Soedan. Via onze website zal Jaap proberen zo nu en dan een stukje te schrijven over wat we op All Nations meemaken.

Wat gaan we nog meer doen ter voorbereiding? In de periode van 7 tot 15 juni is er een 5-daagse cursus op het GZB-kantoor voor mensen die via de GZB worden uitgezonden. Van 17 t/m 19 juni gaan we een veiligheidskursus doen met veel realistische rollenspellen. Ook in juni doen we een 'landencursus Zuid-Soedan' via het Hendrik Kraemerinstituut (ca. 5 dagen). Daarnaast gaat Mirjam nog een online EHBO-cursus doen (met gelukkig ook een praktijkavond!).

Gebed

We stellen jullie gebed voor ons in deze fase op prijs. We noemen hier een aantal gebedspunten:

- We hopen echt dat er plek is op Rift Valley Academy voor Desta en David. Als dat niet zo is, dan moeten we op zoek naar een alternatief.
- We zijn bezig om het huurhuis waarin we nu wonen te kopen, zodat we een plek hebben om naar terug te keren. We kregen aanvankelijk een positieve reactie van een bank voor het verstrekken van een hypotheek, maar in een later stadium kwam er toch een negatieve beslissing. We zijn bezig met andere opties.
- In de komende maanden komt er veel op ons af (o.a. regel, inpakken en afscheid nemen). Bid dat we in deze periode de rust kunnen bewaren.

Bedankt voor jullie meeleven en ondersteuning!

Een hartelijke groet van **Mirjam, Jaap, Joël, Jesse, Desta en David Haasnoot**

