

Haasnoot Happenings

Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan
Nummer 3 – mei 2011



Mirjam in Kajo-Keji

Begin maart ging Mirjam voor het eerst – samen met Jaap – naar Kajo-Keji. Het was niet eenvoudig dat eerder te regelen, omdat we een plek moesten vinden voor Desta en David. Zij verbleven nu bij een Nederlandse familie in Kampala en gingen gewoon naar school.

Mirjam: “Ik vond het best spannend om naar Kajo-Keji te gaan. Ik had van Jaap natuurlijk veel verhalen gehoord en het was bijzonder om het nu met eigen ogen te zien. Ik heb de studenten ontmoet en ook een paar lessen

Engels gegeven. Dat was erg leuk om te doen, helemaal omdat ik bezig ben met een studie om Engelse taalles te geven. Ik kon allerlei dingen uit die cursus meteen toepassen!

De warmte viel me wel een beetje tegen, maar het was dan ook het droge seizoen. Jaap bleef na mijn vertrek nog twee weken langer en aan het eind van zijn verblijf, kwam de eerste regen”.

Begin september hopen we samen naar Kajo-Keji te verhuizen. Desta en David gaan dan naar een school met internaat in Kenia.

Meteen gebruiken

In de afgelopen periode rondde Jaap drie vakken af met de groep van acht studenten. Het valt niet altijd mee om alle stof te behandelen, omdat er nogal eens ‘verrassingen’ zijn. Zo stond er op een bepaald moment een Amerikaanse gastdocent op de stoep die ook graag een paar lessen wilde verzorgen. Dat is natuurlijk geen probleem, alleen was Jaap niet ingelicht over zijn komst! Bij het vak studievaardigheden heeft Jaap samen met de studenten een klein onderzoekje gedaan onder kerkleden over onderwerpen als bijbelgebruik, invloed van magie en het geefgedrag. In een volgende nieuwsbrief vertellen we iets meer over de resultaten.

Voor het vak Bijbeluitleg moesten de studenten een



bijbelgedeelte bespreken volgens een methode in 5 stappen. Voor een aantal studenten was het een nieuw gegeven dat je een verhaal uit het Oude Testament anders ‘behandelt’ dan een gedeelte uit de brieven van Paulus. Jaap: “Het is mooi om te zien dat studenten de leerstof meteen kunnen gebruiken in de praktijk van bijbelstudie en preken. Daar doe je het allemaal voor als docent!”.

In het nieuwe semester dat half mei begint, geeft Jaap Bijbelse theologie en preekkunde aan de twee groepen studenten die in het Engels les krijgen.

In deze nieuwsbrief

- *Mirjam in Kajo-Keji*
- *Meteen gebruiken*
- *Mirjam in Nederland*
- *Heeft zending zin?*
- *Volg hun geloof na*
- *Gebed om leraren*
- *Gebedspunten*
- *Van de thuisfrontcommissie*

**Leraren zijn de
landbouwers die
het zaad in de
akkers strooien**



**David, Mirjam, Desta en
Jaap Haasnoot**



Met de MAF op weg naar Kajo-Keji in Zuid-Soedan

Mirjam in Nederland

Op het moment dat we dit schrijven is Mirjams vader erg ziek. Er is maagkanker bij hem geconstateerd en de artsen verwachten dat hij nog maar kort zal leven. Daarnaast kreeg hij na de operatie een herseninfarct en hij kan niet meer praten. Toen we die diagnose na zijn operatie kregen, is Mirjam eind april voor ruim een week naar Nederland gegaan. Ze heeft haar vader elke dag in het ziekenhuis bezocht en op die manier afscheid van hem kunnen nemen.

U begrijpt dat dit een van de heel moeilijke kanten is van het

uitgezonden-zijn. We zijn tegelijkertijd dankbaar dat Mirjam de mogelijkheid had om naar Nederland te gaan en ook via e-mail krijgen we een dagelijkse update.

Als u dit leest, is de situatie misschien al weer anders. Op onze website (zie adres daarvan aan het eind van deze brief) zullen we u de actuele situatie vertellen.

Mirjam, Desta en David zullen D.V. eind juni voor vakantie Nederland gaan. Joël en Jesse hopen dan hun diploma in ontvangst te nemen. Jaap blijft in Oeganda en Soedan.

Heeft zending zin?

Op het terrein van de theologische school in Kajo-Keji zijn er een aantal ruïnes te vinden van huizen die door Britse zendingen in de vorige eeuw zijn gebouwd. De eerste zendingen kwamen rond 1930 naar Kajo-Keji. Tijdens de oorlog werden de huizen in brand gestoken of gebombardeerd. Nu zijn er alleen nog de overwoekerde restanten.

Dat ziet er natuurlijk triest uit en je vraagt je af of zending wel zin heeft gehad, maar uiteindelijk gaat het om veel meer dan de kerken, scholen en ziekenhuizen die gebouwd zijn. Dat waren (en zijn) zaken die belangrijk zijn voor Soedanezen, maar *mensen die veranderd zijn door het Evangelie van Jezus* zijn nog veel belangrijker. En dat is het échte resultaat van zending.



Dit is er over van de huizen van de Britse zendingen uit de jaren 30 van de vorige eeuw.



Volg hun geloof na

Jaap maakte op 11 maart in Kajo-Keji een bijzondere gebeurtenis mee: de herbegraving van Canon Benaiah Poggo. De school waar Jaap lesgeeft, is genoemd naar deze kerkleider, de vader van de huidige bisschop van Kajo-Keji, Anthony Poggo.

Canon (een titel in de Anglicaanse kerk) Benaiah overleed in 1992 in Juba en het was zijn wens om in zijn geboorteplaats Kajo-Keji begraven te worden. Tijdens de oorlog in 1992 was dat onmogelijk en het heeft uiteindelijk tot 2011 geduurd!

De herdenkingsdienst was een mooie – zelfs feestelijke – bijeenkomst waarin het leven

van Canon Benaiah werd gevierd. Canon Benaiah was onder andere jarenlang docent en directeur van de theologische opleiding van de Anglicaanse kerk in Soedan. Hij was een bijzonder mens: predikant, docent, organisator, maar vooral ook een liefhebbende vader die veel weeskinderen opnam in zijn gezin. Hij heeft tenminste tien van de huidige bisschoppen als student onderwezen. Jaap: “Zijn leven en werk laten zien hoe God mensen gebruikt voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk”.

Zijn motto was: wie niet werkt, zal ook niet eten. Hij stimuleerde iedereen om hard te werken en niet te berusten in armoede. Laten we hen die ons zijn voorgedaan, niet vergeten.

Gebed om leraren

We kochten pas een heel leuk boekje met opstellen van middelbare scholieren van de *Rumbek Senior Secondary School*. Het boekje bevat fabels, legenden, gedichten en gedachten. Rumbek is de hoofdstad van de Lakes-provincie in Zuid-Soedan.

Jackson Chieny Anei schreef het volgende ‘gebed om leraren’.

“Ik maak me erg ongerust hier in Zuid-Soedan. Ik weet niet wat ik zou doen als ik ‘onder water zat’, daarmee bedoel ik iemand die niet naar school is geweest. Ik denk de hele dag na over het probleem van leraren in Zuid-Soedan en ik kan niet bedenken hoe we genoeg docenten kunnen krijgen in het Zuiden. Deze leraren zijn de landbouwers die het zaad in de akkers strooien”.

“Zij zijn degenen die kinderen over de hele wereld onderwijzen. Ze zijn als vrouwen die jonge kinderen baren. Ik smee en bid tot de almachtige God dat Hij ons rechten geeft – iedereen zijn of haar recht – en leraren, omdat wij in Zuid-Soedan achtergebleven zijn als het gaat om onderwijs”.

(Eigen vertaling van ‘Praying for Teachers’ in: Carol Berger (ed.), *The Rumbek Review, The legend of Cui Guak and other stories*, Kampala, 2010, pag. 97).



Gebedspunten

- De vorming van een onafhankelijk Zuid-Soedan is geen eenvoudig proces. Wilt u dit met uw gebed ondersteunen?
- Bid voor de studenten en docenten op het *Canon Benaiah Poggo College* in Kajo-Keji.
- Eind juni gaan onze spullen naar Kajo-Keji. In september gaan Mirjam en Jaap daar wonen. Bid voor de verhuizing.
- Bid ook voor Desta en David die in september op een school met internaat in Kenia gaan beginnen. En voor Joël en Jesse in Nederland.
- Bid voor de situatie rond Mirjams vader. Dank dat Mirjam even in Nederland kon zijn. Actuele berichten vindt u op onze website.





**Zending draait
om mensen die
veranderd zijn
door het
Evangelie van
Jezus Christus**

Van de thuisfrontcommissie

Hallo meedenkers en meelevers met de familie Haasnoot,

Wij als TFC willen jullie informeren over een leuke actie die we willen gaan uitvoeren in de maand mei vanuit de Arkgemeente in Ede.

De actie heet 'kokers en eters' en werkt als volgt: mensen die het leuk vinden om voor anderen te koken, kunnen zich opgeven als 'koker' en mensen die het leuk vinden om ergens te gaan eten, kunnen zich als 'eter' opgeven.

De 'eters' betalen een bepaald bedrag en dat bedrag komt ten goede aan de GZB, speciaal voor de familie Haasnoot.

Wat de actie extra leuk maakt, is dat het ook mensen met elkaar in contact brengt: misschien worden er nieuwe contacten gelegd en

Adressen

Postadres:

Familie Haasnoot, Kampala,
Oeganda

E-mailadressen:

Website & foto's:

www.jaap-haasnoot.nl

bestaande contacten worden verstevigd. Hopelijk wordt het een geslaagde en smakelijke actie!

Met broederlijke of zusterlijke groet,

de TFC: Erna van den Brink, Willemijn Brink en Cock Mudde.

