

Haasnoot Happenings



Betrokken bij het toerusten van kerkleiders in Kajo-Keji, Zuid-Soedan

Nummer 13 – december 2013

James Matiop begon afgelopen september op de predikantenopleiding. James komt niet uit Kajo-Keji, maar uit de buurt van Rumbek, een plaats ten noordwesten van Juba. In zijn gebied hebben de meeste voorgangers maar heel weinig (theologisch) onderwijs gehad. James deed pas basisonderwijs toen hij al een jaar of dertig was! James: "Bij ons is geen enkele theologische school. We hebben ook weinig kerkgebouwen. We komen gewoon bij elkaar onder een boom. Ik ben zo blij dat ik hier ben en dat ik meer kan leren. Ik wil graag anderen het goede nieuws vertellen. Er zijn nog zoveel mensen in Dinka-gebied die Gods woorden niet hebben gehoord". Tijdens de oorlog ging James met de koeien op zoek naar grasland. Hij sliep in de open lucht. "Er was altijd het gevaar van bombardementen. Dat was een zware tijd, maar ik kon nergens anders heen". Het leven valt niet altijd mee, maar mijn favoriete Dinka-lied is 'God leidt ons door het leven'. Net zoals ik vroeger de koeien naar de graslanden bracht, zo leidt God ons door het leven".



De Alpha-cursus heeft me geholpen

Het afgelopen semester deden we met alle theologiestudenten die in het Engels les krijgen de Alpha-cursus. Dat is een groep van circa 20 studenten. De helft van de groep had al een stuk van de cursus gedaan en de andere helft kwam er later bij. We hadden vaak mooie bijeenkomsten. Soms merkten we de cursus in het Westen is gemaakt. Eén thema is: 'Geneest God vandaag nog steeds?'. In Afrika is dit echter geen vraag. Tijdens die sessie vroegen diverse studenten gebed om genezing.

Eén student zei het volgende over de Alpha-cursus: "De cursus heeft me geholpen om het geloof te verbinden met het leven van elke dag. Ook is het duidelijker voor me geworden wat de Bijbel zegt over wat ik met m'n leven moet doen. Deze cursus is erg belangrijk voor onze opleiding. Het helpt om ons geestelijke leven vorm te geven".

In deze nieuwsbrief

- James Matiop
- Alpha-cursus
- Training kinderwerk
- Kort nieuws
- Ondertussen in Kenia
- Wilde honden
- Van de TFC

**Ik zie nu
duidelijker
wat ik
volgens de
Bijbel met
m'n leven
moet doen.**





Zondagsschoolleiders bezig met een opdracht

Training voor zondagsschoolleiding

De afgelopen maanden waren er twee trainingen voor de leiding van zondagsscholen. De eerste training duurde 10 dagen en was bedoeld voor beginnende leiding. De tweede bijeenkomst duurde 2 dagen en had als doel leiders die al meer ervaren zijn te bemoedigen. Mirjam bezocht beide trainingen en gaf er ook les.

Mirjam: "Bij de 2-daagse training was het mooi om te zien dat het een heel gemêleerde groep was, jong en oud, man en vrouw, die elkaar ook konden bemoedigen. Ze waren samen bezig om de kwaliteit van het kinderwerk te verbeteren. Dat is nodig, omdat in een aantal gemeenten kinderen niet genoeg aandacht krijgen. Ze zijn wel in de dienst of lopen wat rond, maar er wordt niet altijd iets voor hen, op hun niveau, gedaan".

De GZB ondersteunt het zondagsschoolwerk in Kajo-Keji met een financiële bijdrage.

Kort nieuws

De naam van de **Anglicaanse kerk** in Soedan en Zuid-Soedan is pas gewijzigd. Het blijft één kerk, maar ze is verdeeld over twee landen. De naam was *Episcopal Church of Sudan (ECS)* en is nu veranderd in *Episcopal Church of South Sudan and Sudan (ECSSS)*. Op deze manier kan de algeheel leider van de kerk die in Zuid-Soedan woont, óók spreken voor de kerk in Soedan. De kerk daar heeft te maken met veel tegenwerking van de overheid.

We hebben het al eerder over de **Bari-concordantie** gehad, maar nu is hij echt klaar om gedrukt te worden. Het duurde even voordat we reacties terugkregen van verschillende instanties. We kregen van het bureau onderwijs van 'provinciale staten' in Central Equatoria zelfs een officiële brief dat we de concordantie mochten drukken. De concordantie wordt nu opgemaakt door vrijwilligers van een organisatie in Engeland (die veel werk doen voor Wycliffe Bijbelvertalers). En dan laten we het boek in Uganda drukken. We zijn blij dat de GZB hiervoor geld beschikbaar heeft gesteld. We hopen dat de concordantie ergens begin volgend jaar verkocht kan gaan worden.



Precies op onze trouwdag, 24 oktober j.l., hadden we een dankdienst voor ons 25-jarige huwelijk. Rev. John Mono, de directeur van de school, ging voor. We vernieuwden onze belofte elkaar trouw te zijn *'for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part...'*.



Ondertussen in Kenia...

We kregen een paar vragen over veiligheid naar aanleiding van het Westgate-drama in Nairobi. Vanaf Nairobi is het 3-4 uur rijden naar de school van Desta en David en het terrein is goed beveiligd. De jongens gaan soms naar Nairobi voor een sporttoernooi of voor iets anders. De schoolleiding probeert daarbij onnodige risico's te vermijden.

De boys hebben een goede 'Christmas term' achter de rug. David is al helemaal gewend op Senior School. Zijn kamer is dichtbij die van Desta. Desta is heel druk dit jaar, want hij heeft dit schooljaar (en volgend jaar) opnieuw examens (in het Britse systeem heet dat *A-levels*).

Ze zijn ook altijd actief met sport op school. Desta is keeper in het voetbalteam van de school en David zat in het cross-country team.



**We wensen u en
jullie gezegende
kerstdagen en
een voorspoedig
2014!**

Bijbelstudie & wilde honden

In november was er een grote 2-jaarlijkse kerkelijke vergadering in Kajo-Keji. Er werden verschillende 'resoluties' aangenomen. Dat kan over heel verschillende onderwerpen gaan. We noemen een paar voorbeelden.

- Elke gemeente moet een bijbelstudiegroep hebben. (Jaap gaat daarvoor materiaal maken).
- Elke kerk moet een huis voor de voorganger bouwen.
- Elke gemeente moet de dominee elke maand iets geven (geld of goederen). Dat gebeurt in veel gemeenten namelijk niet.
- De overheid moet iets doen aan loslopende dieren die tuinen vernielen en ook aan wilde honden die geiten doden.
- Ouders moeten meisjes en jongens gelijkwaardig behandelen.
- De overheid moet het onderhoud van de weg serieus nemen.



Tijdens de Alpha-bijeenkomst in december namen we afscheid van de derdejaars studenten. Zij kregen een instructieboek mee.



Heeft Jezus ooit een leeuw gedood?

Nadat een evangelist het goede nieuws over Jezus Christus had verteld in een afgelegen Masaai-dorpje in Tanzania, stond één van de oudsten op en zei: "U hebt goed gesproken, maar ik wil nog drie dingen weten over deze bijzondere man Jezus.

Heeft hij ooit een leeuw gedood?

Hoeveel koeien bezat hij? En tenslotte, hoeveel vrouwen en kinderen had hij?

(Uit: Joseph G. Healey, African Stories, For Preachers and Teachers, Nairobi, 2009²)

Van de Thuisfrontcommissie (TFC)

Als TFC blikken we terug op het afgelopen jaar. Na de geslaagde koker- en-eters-actie in Ede in het voorjaar werd in de loop van het jaar duidelijk dat Jaap en Mirjam nog twee jaar extra in Zuid-Soedan zullen blijven werken. In de vorige nieuwsbrief schreven we al wat over de grote donateursactie die we in het voorjaar hopen te gaan houden. Hierbij willen we bestaande giftgevers en donateurs vragen om een extra bijdrage voor een periode van twee jaar. Daarnaast willen we nieuwe donateurs werven. We zijn inmiddels met de voorbereidingen van die actie bezig en we hopen dat u ons hierbij zowel in gebed als financieel zult willen ondersteunen.

Nieuw voor ons als TFC is het organiseren van een jaarlijkse olie-bollenactie eind december in Ede. De stichting Cristesti heeft besloten dat de opbrengst van deze olie-bollenactie dit jaar voor een deel ten goede komt aan het werk van Jaap en Mirjam. De TFC zal vanaf volgend jaar de hele actie zelf organiseren, waarbij de gehele opbrengst in 2014 en 2015 naar het werk van Jaap en Mirjam gaat.

Binnenkort is het weer Kerst. We mogen vieren dat God Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden. Jezus kwam voor Zuid-Soedanezen en Nederlanders, voor u en voor mij, voor iedereen. Wat is het belangrijk dat dit goede nieuws doorgegeven wordt!

We willen u vragen of u wilt bidden voor en meelevens met Jaap en Mirjam en hun kinderen in Kenia en Nederland. Namens de TFC wensen we u allen een gezegend Kerstfeest en we hopen ook in 2014 weer op uw steun te kunnen rekenen.

Een hartelijke groet van Willemijn Brink, Matthijs de Jong, Marijn ten Brinke en Erna van den Brink.

Meedoen!

Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede uitgezonden naar Zuid-Soedan.

